



Stichting
WijzeR
Voor spirituele groei en bewustwording

Nieuwsbrief

13e jaargang, nummer 1, september 2015

Info: Froukje van der Zwaag 0519-29 76 41

Website: www.stichting-wijzer.nl Email: stwijzer@stichting-wijzer.nl

Lieve mensen,

Graag verwelkomen we jullie weer bij onze lezingen, en andere activiteiten die we dit seizoen aanbieden. Op 23 september beginnen we met een presentatie van Willem Witteveen over: "De bibliotheek van Gizeh. Broncode van de schepping". Naar zijn boek: De Grote Piramide van Gizeh als monument van de schepping. Op zaterdagmiddag 10 oktober kun je bij ons terecht om de piramide energie te beleven tijdens de "Piramide-ervaringsmiddag" met Siemen Banga.

Na een fantastische lezing een aantal jaren geleden over het Diamant Licht Bewustzijn, komt Irisea Barkhuysen 28 oktober opnieuw naar ons toe met een bijzondere lezing, getiteld: "Op zoek naar het Ware Noorden, en de rol van 200 walvissen".

In november hebben we twee presentaties waarvan de eerste op zaterdagmiddag 7 november met Marja de Vries. We zijn enorm verheugd Marja te verwelkomen met een gecombineerde lezing over:

"De Hele Olifant in beeld, inzicht in het bestaan en de werking van de universele wetten en de gulden snede", en het langverwachte vervolg daarop, "Samenlevingen in balans, naar een toekomst in harmonie met de universele wetten". Maar ook de magie ontbreekt niet, want op 25 november komt wervelwind Bert Janssen ons verrassen met een superpresentatie over: "Merlijns Magie, Graancirkels, en The Boy who saw True. Op 27 januari 2016 vervolgen we ons seizoen met een lezing van Frits van der Blom met het onderwerp: Leven in de holle aarde.

Liefs en van harte tot ziens bij onze activiteiten!

Froukje.



De Nije Warf

Menselijke wezens zijn deel van een geheel, door ons universum genoemd, een deel dat begrensd is door ruimte en tijd. We ervaren onszelf, door onze gedachten en gevoelens, als afgescheiden van de rest - een soort van optische misleiding van het bewustzijn.

Deze misleiding is een gevangenis voor ons, beperkt ons tot onze persoonlijke verlangens en tot het tonen van liefde en aandacht voor enkele personen die het dichtst bij ons staan.

Het is onze taak om onszelf te bevrijden uit deze gevangenis door onze cirkels van mededogen te verruimen, door alle levende wezens te omarmen, alsmede het geheel van de natuur in al zijn schoonheid.

Albert Einstein

Wij verzoeken u om van tevoren te reserveren opdat u verzekerd bent van een zitplaats.

Het komende halfjaar kunnen wij u weer een gevarieerd programma aanbieden. Wij zijn er blij mee en hopen u ook, zodat we u weer bij onze activiteiten mogen begroeten. Verder staat er in de nieuwsbrief een omschrijving van de lezingen tot en met januari 2016.

- Reserveringen graag bij Froukje van der Zwaag, tel. 0519-297641
of per Email: stwijzer@stichting-wijzer.nl Website: www.stichting-wijzer.nl
- Kosten activiteiten variabel. Donateurs €2,00 korting.
- Aanvang van de lezingen is 19:30 uur, m.u.v. de activiteiten op zaterdagmiddag, zie nieuwsbrief.
- Locatie: De Nije Warf, Voorweg 31a te Wouterswoude.
- Het is ook mogelijk de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen. U kunt zich hiervoor aanmelden via www.stichting-wijzer.nl

Als u onze activiteiten waardeert en ons graag wilt steunen, dan kunt u donateur worden voor €25,00 per persoon of voor €42,50 per gezin per jaar. Als donateur krijgt u per persoon €2,00 korting op de toegangsprijs.

Opgave hiervoor graag schriftelijk door onderstaande bon in te vullen en op te sturen naar:
Froukje van der Zwaag, Kievitstraat 31, 9101 HB Dokkum.

.....
Ja, ik wil graag de activiteiten van de Stichting Wijzer steunen en donateur worden.

Naam (Namen)

Adres:

PC en Woonplaats

U maakt €25,- (resp. €42,50) over op bankrekening NL41 RABO 0362 2353 41 t.n.v.

Stichting Wijzer te Dokkum en u krijgt uw donateurbewijs toegestuurd. Wij zijn er heel erg blij mee en willen u bij voorbaat hartelijk bedanken.

Activiteiten Stichting WijzeR t.m. januari 2016

23 september	Willem Witteveen	De bibliotheek van Gizeh. Broncode van de schepping €10,00
10 oktober	Siemen Banga	Piramide-ervaringsmiddag Aanvang 13:30 €5,00
28 oktober	Irisea Barkhuysen	Op zoek naar het Ware Noorden, en de rol van 200 walvissen €10,00
7 november	Marja de Vries	Combilezing: De hele olifant in beeld/ Samenlevingen in balans Aanvang 13:30-17:00 €15,00
25 november	Bert Janssen	Merlijns Magie, Graancirkels en The Boy who saw True €10,00
27 januari	Frits van der Blom	Leven in de holle aarde €10,00

23 september Willem Witteveen - De bibliotheek van Gizeh. Broncode van de schepping

De Grote Piramide van Gizeh in Egypte is één van de zeven wereldwonderen uit de klassieke oudheid en de enige die is overgebleven. Al eeuwenlang bezoekt men dit enigmatische bouwwerk en probeert men de ware betekenis ervan te achterhalen. Zowel de bouwmethode als de functie zullen altijd een bron van inspiratie blijven voor de vele - al dan niet - professionele onderzoekers, zowel in Egypte als daarbuiten. Voor Willem Witteveen staat echter vast dat de Grote Piramide geen grafcomplex van farao Khufu is, maar een naslagwerk of bibliotheek bedoeld voor de huidige generaties met daarin verborgen de Gulden Frequentie van Gizeh, verantwoordelijk voor het ontstaan en bestaan van het leven op Aarde. Het verhaal volgt de vier aardse elementen Aarde, Water, Lucht en Vuur die een belangrijk deel van onze schepping vormen en die in de Grote Piramide van Gizeh samenkomen. Water en trilling, essentiële onderdelen van de aardse elementen, vormen daarin de sleutel behorende bij deze bijzondere erfenis. Een proces waarbij het 'goddelijke' wordt vertegenwoordigd door het vijfde, alles omvattende element, Aether, als drager van alle informatie, zowel op Aarde als daarbuiten. Deze lezing met bovenstaande titel is het verhaal over het boek van Willem Witteveen met de titel: 'De Grote Piramide van Gizeh als monument van de schepping'. Een boek over een nieuwe visie gebaseerd op eigen onderzoek, het koppelen van bestaande (oude) kennis, logica en intuïtie. Een pelgrimstocht met als voornaamste doel het ontwikkelen van een eigen visie zonder te worden beïnvloed door onze moderne wetenschappelijke kennis die soms helemaal niet zo modern blijkt te zijn. Een visie die in de eerste plaats moet zijn gebaseerd op een duurzame Aarde. Precies zoals de 'ouden' ons dat proberen te vertellen. Stel jezelf hiervoor open, maar ook voor de magie van het Oude Egypte en ga mee op reis.

Willem Witteveen is opgeleid tot stuurman Grote Handelsvaart aan de Hogere Zeevaartschool te Amsterdam en heeft in deze hoedanigheid de wereldzeeën bevaren. Daarna heeft hij 25 jaar als registerloods in de Rotterdamse haven gewerkt. Vanwege zijn beroep en werkterrein was hij ruimschoots in de gelegenheid om wereldwijd vele oude archeologische plaatsen te bezoeken waarin hij al vroeg was geïnteresseerd. Vooral het Oude Egypte speelde een grote rol door de vele fysieke overblijfselen. Vanwege zijn opleiding in sterrenkunde en navigatie viel hem al snel op dat er verbanden bestonden tussen deze oude bouwwerken en ons universum. Verwijzingen naar sterren en planeten en exact op het noorden uitgelijnde bouwwerken, maar ook gecodeerde wiskundige en astronomische kennis. Al met al informatie en vragen waar geen enkele archeoloog of egyptoloog raad mee wist. Het belang van het koppelen van archeologie en astronomie bleek dan ook van groot belang te zijn en ook dankzij andere baanbrekende moderne auteurs besloot hij zelf onderzoek te verrichten. Hij heeft 15 jaar onderzoek gedaan naar de functie van de Grote Piramide en mede dankzij het onderzoek van vroegere, vaak miskende, wetenschappers kwam hij tot eigen conclusies die ver af staan van de huidige gangbare theorieën over deze bouwwerken en oude beschavingen in het algemeen. Het mag duidelijk zijn dat de gevestigde orde hier niet enthousiast over is en de nodige 'tegenwerking' is hem dan ook niet vreemd. Wetenschappelijke dogma's zijn namelijk zeer sterk verankerd in onze moderne maatschappij. Zijn onderzoek zal nooit af zijn en hij heeft al menig artikel gepubliceerd in nationale en internationale media, waaronder Frontier Magazine die de verschillende onderwerpen uit zijn boek en daarmee samenhangende Egyptische connecties verder uitdiepen en toelichten. Regelmatig reist hij naar Egypte om zijn onderzoek voort te zetten, maar ook om te proberen zijn eigen theorieën onderuit te halen. Dit laatste is tot op heden nog niet gelukt en sterkt hem alleen maar in zijn verdere onderzoek dat zich momenteel concentreert op verbanden tussen de Oude Egyptenaren en nog oudere beschavingen. Verbanden waarin de aardse elementen altijd weer een rol spelen. Verbanden die het misschien wel noodzakelijk maken om onze vroegste menselijke geschiedenis te herschrijven.

Website: <http://www.willemwitteveen.blogspot.nl/>

Facebook: <https://www.facebook.com/willem.witteveen.75>

Zaterdagmiddag 10 oktober 13:30 Siemen Banga - Piramide-ervaringsmiddag entree €5,00

Piramides zijn oud, erg oud, ze stonden er al geruime tijd voordat er farao's in bijgezet werden. Als je in het fenomeen duikt dan kom je tot de ontdekking dat de maatvoering en de Noord-Zuid lijn heel belangrijk zijn. Uiteraard is dat geen toeval, daar is door 'iemand' stevig over na gedacht. Piramides waren en zijn energie-centrales. In een piramide wordt energie op een bepaalde manier gebundeld. Het sterkste energiepunt zit op 1/3 hoogte. Dit punt heet dan ook de koningskamer.

Je lijf of dat wat je in een piramide zet wordt beïnvloed, "het onttrekt zich aan de wetten die buiten de piramide gelden". Men is daar in de jaren 60 per ongeluk achter gekomen. Piramides waren jaren daarvoor al opengesteld voor het publiek en zoals dat gaat, men liet van alles slingeren en er liep van allerlei ongedierte in en uit. Sommige zaken (afval, dode beesten) lagen al jaren in een piramide en bleven op wonderbaarlijke wijze intact. Rottingsprocessen vonden niet plaats. Heel bijzonder.

Je kunt natuurlijk afreizen naar Egypte maar het kan makkelijker. Een schaalmodel op Nederlandse bodem werkt ook. Afhankelijk van de grootte kun je er kleine of grote voorwerpen inzetten. In een piramide van twee meter kun je ook zelf gaan zitten. De koningskamer zit dan precies op dezelfde hoogte als je eigen energiebrandpunt – je chi-centrum of hara-punt.

Wil je verschillende piramides zien?
Wil je ervaren wat een piramide doet?
Wil je weten wat je allemaal met een piramide kunt?
Of ben je gewoon toe aan een leuk of bijzonder uitje?
Kom dan naar deze Piramide Ervaringsmiddag.

Tijdens deze ervaringsmiddag kan Siemen je van alles vertellen over piramides; laat hij je zien wat je met piramides allemaal kunt doen en kun je ervaren hoe het voelt als je in een piramide zit. Piramides zijn namelijk helemaal niet oud en stoffig - piramides zijn heel modern en bijzonder. Voor veel mensen zijn ze zelfs té modern.

Omdat piramide energie inwerkt op alle niveaus, lichamelijk en geestelijk emotioneel kun je ze voor uiteenlopende zaken inzetten. Je kunt de piramide gebruiken als energie oplader, als verander-manager, emotie-resetter, proces-coach, anti-depressivum, pathogenen-doder, wond-genezer en alles wat je nog meer kunt bedenken.

Piramide energie heeft invloed op je levenskracht en je zelfherstellend vermogen en dat is niet niks.

Piramide energie heeft even nodig om 'in te dalen'. Dit heeft te maken met het feit dat het lichaam trager is dan de geest. Zo kan het gebeuren dat je in de piramide zelf niks voelt of merkt maar dat het effect iets later optreedt.

Probeer het gewoon!

Tijdens deze piramide ervaringsmiddag kun je ook een piramide aanschaffen. Aangezien het 'zelf meenemen' Siemen inpak- en verzendwerkzaamheden scheelt, heeft dit invloed op de verkoopprijs.....

28 oktober Irisea Barkhuysen - Op zoek naar het Ware Noorden, en de rol van 200 walvissen

In deze lezing vertelt Irisea hoe een kern deel van ons FJVH team augustus 2014 op reis is gegaan naar het hoge Noorden. Niet zomaar een reis, maar een reis met een missie: de mensheid te helpen zijn ware wezen te vinden. Het werd een hele bijzondere reis met niet alleen vele mooie en bijzondere ervaringen, maar ook best moeilijke 'mens'-uitdagende. In haar communicatie met de natuur in het hoge Noorden vroeg Irisea steeds om fysieke bevestiging. En die kregen we op diverse manieren. Een ontmoeting met een uitzonderlijk grootte groep walvissen was wel het meest indrukwekkend. Zijn we geslaagd in onze missie? Deels wel en deels niet. Een gedeelte is namelijk nog niet afgerond. Het gedeelte waar wij als mens onze rol spelen. Natuur en kosmos hebben tijdens de reis zich met elkaar verweven. Nu is het aan ons mensen om onze stappen te nemen en de missie te voltooien. Laat het verhaal van deze reis je inspireren om vanuit jouw eigen ware kern te gaan leven, in verbinding met elkaar én de natuur én de kosmos.

Irisea is auteur, adviseur, trainer, en een (klank)heler in diverse disciplines. waaronder ook veel oosterse therapieën. Iris heeft veel ervaring in het bedrijfsleven als (interim & project) manager en consultant. Op haar reis van zelfrealisatie en bewustwording is ze zich bewust geworden van haar rol in licht als voeding voor het hart. Vanaf haar vroege jeugd heeft Irisea al contact met 'andere' werelden. Zij spreekt vanaf haar 6e jaar vloeiend engels en schreef het op haar 9e, kennis die haar in overdracht met andere bewustzijnslagen is doorgegeven. Vanaf haar vroege jeugd viel ze al op door het enthousiasme en licht dat ze uitstraalde waardoor ze als kind al als 'diamant' werd aangesproken. Haar verbinding en kennis van een wereld met meer kennis en inzicht in ons menselijk brein en bewustzijn, hebben uiteindelijk geleid tot het delen van haar kennis in een boek, wat in 2009 onder de titel 'Diamant Licht Bewustzijn' is uitgebracht. Ze heeft hiervoor de wereld afgereisd naar kennis en informatie over deze vergeten kennis van 'Licht', triliteit en het belang ervan in deze tijd.

Zaterdagmiddag 7 november

Combilezing van Marja de Vries - De hele Olifant in beeld/Samenlevingen in balans

Aanvang 13:30 entree €15,00

De Hele Olifant in Beeld

Inzicht in het bestaan en de werking van universele wetten en de gulden snede.

Op basis van haar boek De Hele Olifant in Beeld zal Marja de Vries vertellen over de universele wetmatigheden, die ten grondslag liggen aan de achterliggende ordening van het universum. Dit perspectief biedt ons een nieuw en samenhangend wereldbeeld waardoor de vele verschillende aspecten van onszelf en van de wereld om ons heen als puzzelstukjes op hun plaats vallen. Wanneer ons handelen in lijn is met de universele wetten, komt het meer overeen met wie we in essentie zijn en is dat wat we doen in harmonie met al het andere. Inzicht in de universele wetten helpt om te begrijpen wat nodig is om onze persoonlijke en maatschappelijke balans te herstellen. Als iets in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal en draagt het bij aan het welzijn van alles en iedereen, waardoor iedereen kan floreren in harmonie met het al het andere.

Samenlevingen in Balans

Naar een toekomst in harmonie met de universele wetten

Op basis van haar in oktober 2014 verschenen boek Samenlevingen in Balans, zal Marja de Vries (auteur van De Hele Olifant in Beeld) vertellen over 'Samenlevingen in Balans'. Met deze term verwijst zij naar samenlevingen waarbinnen inzicht in de universele wetten een inherent onderdeel is van de cultuur. Hierdoor is de cultuur in lijn met wie wij in essentie zijn en in harmonie met de natuur. Binnen deze samenlevingen is het gemeenschappelijke doel het welzijn van alles en iedereen. In de praktijk zijn het vreedzame, stabiele, egalitaire en florerende samenlevingen, die gekenmerkt worden door gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen.

Het goede nieuws is dat zulke 'Samenlevingen in Balans' geen utopie zijn, maar wereldwijd op veel plaatsen hebben bestaan en op enkele plaatsen nog steeds bestaan. De laatste tijd maken wisdomkeepers uit verschillende culturen hun eeuwenoude wijsheid over deze samenlevingen openbaar. Hierdoor wordt duidelijk dat 'Samenlevingen in Balans' en 'Samenlevingen uit Balans' twee verschillende en elkaar uitsluitende culturele systemen zijn met ieder een eigen fundament van nauw met elkaar samenhangende aspecten. Het allerbelangrijkste verschil is de staat van bewustzijn. Terwijl in 'Samenlevingen in Balans' de normale staat van bewustzijn een staat van innerlijke balans is, wordt die in 'Samenlevingen uit Balans' gekenmerkt door onbalans en de dominantie van het mannelijke aspect over het vrouwelijke aspect.

De wijsheid van de wisdomkeepers helpt niet alleen te begrijpen waarom de afgelopen 5000 jaar wereldwijd steeds meer individuen en samenlevingen uit balans zijn geraakt. Op basis hier van kunnen we ook begrijpen dat er op dit moment twee paden naar de toekomst zijn en dat de enige echte oplossing op de lange termijn de keuze voor het opnieuw vormgeven van 'Samenlevingen in Balans' is. Omdat de buitenwereld een weerspiegeling is van onze innerlijke wereld, begint de transformatie van de hedendaagse 'Samenlevingen uit Balans' naar 'Samenlevingen in Balans' met de transformatie van onze staat van bewustzijn en dus met het herstel van de balans tussen het mannelijke en vrouwelijke aspect in onszelf.

Marja de Vries studeerde biologie en ecologie, werkte als textielkunstenaar en heeft gekozen voor een intensieve persoonlijke ontwikkeling. Ze is in staat het grote overzicht te zien, universele patronen te herkennen en ze heeft een heldere toekomstvisie. Ze zet zich in voor de transformatie van leren en onderwijs zodat het meer in lijn zal zijn met wie we in essentie zijn. Als eerste stap in die richting schreef ze de bestseller *De Hele Olifant in Beeld* (2007) over universele wetten. Sinds de publicatie van dit boek is ze een veel gevraagd spreker. Zie voor meer info ook: www.marjadedevries.nl

25 november Bert Janssen – Merlijns Magie, Graancirkels, en The Boy who saw True

Iedereen heeft wel eens het gevoel dat er meer is dan we dagelijks waarnemen. Een grotere wereld waarin graancirkels thuishoren, elfen, kabouters en wellicht zelfs 'aliens'. De grote tovenaars en magiër Merlijn was in staat naar deze werelden te reizen. Daar waar ruimte en tijd niet van belang zijn.

Hij reisde naar het verleden, naar de toekomst en naar het nu. Maar hij was niet de enige. Na hem kwamen vele anderen die hier ook toe in staat waren, en uiteindelijk kunnen we het allemaal. Laat je meevoeren op de woelige baren van een geestprikkelende en sprankelende performance, waarin Bert Janssen verslag doet van zijn adembenemende avonturen, en je deelgenoot maakt van zijn messcherpe analyses. Een intens verhaal doordrenkt met dynamie, drama, humor, hoop, verrassingen en nog veel meer.

Een verhaal waarin het verleden en de toekomst samensmelten in het nu.

Een verhaal over Merlijn de magiër. Over Avalon, Glastonbury en de Tor. Over graancirkels, portals en doorways. Over toevalligheden en synchroniciteiten. Over Frederick Bligh Bond en de Boy who saw True. Over wat we altijd al konden, maar ons nu pas realiseren.

Bert Janssen: is uitgegroeid tot één van de meest hoog energetisch, geest prikkelende performers, verhalenvertellers en inspirerend entertainers van deze tijd. Hij weet telkens weer de meest onwaarschijnlijke dwarsverbanden bloot te leggen.

Hij houdt zich al sinds 1994 bezig met het graancirkel fenomeen. In zijn zoektocht naar de oorsprong en betekenis hiervan kwam hij in aanraking met vele verwante fenomenen. Hij vat deze fenomenen samen met de term "The Otherworld". Volgens Bert is deze otherworld heel dichtbij en kunnen we er ook gemakkelijk bij. Alleen is de mensheid zich daar nog onvoldoende van bewust en is de kennis over hoe er te komen in de vergetelheid geraakt.

En hij geeft aan weerszijden van de Atlantische Oceaan lezingen over zijn ervaringen met The Otherworld. Daarnaast is hij trainer in de techniek van Remote Viewing en organiseert hij Magische en Mystieke reizen naar Zuid Engeland. Maar Bert is vooral avonturier. In zijn lezingen verwerkt hij zijn avonturen waardoor hij steeds een ander boeiend verhaal heeft. Deze manier van leven bracht hem op vele tot de verbeelding sprekende plaatsen zoals Sedona, Mexico City, San Francisco, Wiltshire etc. Daarnaast heeft hij in zijn omzwervingen vele bijzondere mensen ontmoet zoals Whitley Strieber, Travis Walton, dr Joe Dispenza, Erich von Däniken en vele anderen.

27 januari 2016 Frits van der Blom ~ Leven in de holle aarde

Vroeger werd verteld dat de Aarde plat zou zijn.

De Zon zou om de Aarde draaien volgens het bekende middeleeuwse verhaal.

Wie iets anders beweerde werd vervolgd en bedreigd door de kerkelijke autoriteiten.

Waarom eigenlijk?

Wat precies mocht de mens niet weten?

Wij weten nu dat de Aarde rond is en om de Zon draait.

Dat was een aanzienlijke 'update' van ons wereldbeeld.

Maar hoe ziet de Aarde er van binnen uit?

Er is sprake van een groot gat in onze kennis én ... in onze Aarde!

Tijd voor een volgende 'update'.

Enkele nog vrijwel onbekende ontdekkingsreizigers uit de 19de en 20ste eeuw zullen worden besproken.

Hun verhalen zijn adembenemend boeiend.

Onze tijd is rijp voor een compleet nieuw perspectief.

Frits van der Blom is geboren in Amsterdam in 1949 en heeft daar gymnasium B gevolgd en vervolgens geneeskunde gestudeerd en de opleiding tot huisarts gedaan. Vanaf 1977 heeft Frits gewerkt als waarnemend huisarts en GG&GD arts in Amsterdam en ook part-time als docent aan de opleiding voor verpleegkundigen van het OLVG. Sinds 1978 had hij een eigen huisartsenpraktijk, waarin hij als solistisch huisarts heeft gewerkt tot 2002. In de jaren tachtig heeft hij de opleiding Klassieke Homeopathie gevolgd aan de Stichting Homeopathische Opleidingen en in de jaren negentig heeft Frits zich verdiept in Bioresonantie als vorm van geneeskunde. Daarbij volgde cursussen in Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Vervolgens heeft hij zich naast de huisartsenpraktijk meer en meer en vooral in de late middaguren en op zaterdag bezig gehouden met dit soort meer holistisch gerichte consulten. Dat heeft in sterke mate zijn passie.

Locatie van “DE NIJE WARF” te Wouterswoude



Info voor de lezingen van de zusterstichtingen vind je op de volgende adressen:

Stichting In-zicht te Joure
Tel: 0519-346491
Email: post@in-zicht.nl
Website: www.in-zicht.nl

Stichting Innerlijk Besef te Assen
Info: Henk Koops, tel: 0592-65 66 10
Email: info@innerlijk-besef.nl
Website: www.innerlijk-besef.nl

Stichting De Graancirkel te Steenwijk
Info: Fenna Pit, tel: 0521-344480
Email: stichting@stichtingdegraancirkel.nl
Website: www.stichtingdegraancirkel.nl



Onze liefdevolle harten en niet onze politici zullen de wereld transformeren

Gerald G. Jampolsky