



WijzeR
Stichting
Voor spirituele groei en bewustwording

Nieuwsbrief

11e jaargang, nummer 1, september 2013

Info: Froukje van der Zwaag 0519-29 76 41

Website: www.stichting-wijzer.nl Email: stwijzer@stichting-wijzer.nl

Lieve mensen,

Wij verheugen ons enorm op het komende seizoen, met een tal van uitgesproken onderwerpen en gepassioneerde gastsprekers. Op 25 september beginnen we met een presentatie van econoom Ad Broere met het onderwerp: "Het gouden kalf onttroond". Het financiële stelsel wat ons in de greep en zorgen houdt, is toe aan een paradigma verschuiving. Ad gaat tijdens zijn presentatie hierop in. Op 30 oktober volgt de presentatie "Bijna-dood-ervaringen, en Eindelooz Bewustzijn", van Pim van Lommel. Een zeer boeiend onderwerp, wat de gemoederen bezig blijft houden, wat ook blijkt uit de onlangs herhaalde televisie uitzending hierover. Deze lezing organiseren wij samen met Hendrik Klaassens. Als je het over gepassioneerd spreken hebt dan komt Bert Janssen daar zeker voor in aanmerking, het belooft dan ook een spetterende avond te worden op 27 november met zijn presentatie: "Over graancirkels, standing stones, en.....the other world". Laat je meevoeren in een geestprikkelende en sprankelende performance, waarin hij verslag doet van zijn adembenemende avonturen en je deelgenoot maakt van zijn messcherpe analyses. Zoals jullie weten hebben we in december geen lezing, maar in 2014 pakken we op 22 januari de draad weer op met een presentatie van Astrid Marx, met als thema, "Eenheid en Eigenheid in het leven van alledag". In de presentatie worden beelden en feiten gebruikt om te verkennen hoe de mens genetisch, ecologisch, economisch, emotioneel en spiritueel met zijn omgeving, en daarbuiten, is verbonden.

Liefs en van harte tot ziens bij de lezingen!

Froukje.



De Nije Warf

Ieder mens heeft vier gaven:
zelfbewustzijn, geweten, onafhankelijke wilskracht
en creatief voorstellingsvermogen.

Deze gaven ons de ultieme menselijke vrijheid:
het vermogen om te kiezen, te reageren,
te veranderen.

Stephen Covey

Wij verzoeken u om altijd van tevoren te reserveren opdat u verzekerd bent van een zitplaats.

Het komende halfjaar kunnen wij u weer een gevarieerd programma aanbieden. Wij zijn er blij mee en hopen u ook, zodat we u weer bij de lezingen mogen begroeten. Verder staat er in de nieuwsbrief een omschrijving van de lezingen tot en met januari 2014.

- Reserveringen graag bij Froukje van der Zwaag, tel. 0519-297641
of per Email: stwijzer@stichting-wijzer.nl Website: www.stichting-wijzer.nl
- De entreekaarten kosten € 9,00 en voor donateurs € 7,00 per persoon.
- Aanvang van de lezingen is 19:30 uur.
- Locatie: De Nije Warf, Voorweg 31a te Wouterswoude.
- Het is ook mogelijk de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen. U kunt zich hiervoor aanmelden via www.stichting-wijzer.nl

Als u onze activiteiten waardeert en ons graag wilt steunen, dan kunt u donateur worden voor € 25,00 per persoon of voor € 42,50 per gezin per jaar. Als donateur krijgt u per persoon € 2,00 korting op de toegangsprijs.

Opgave hiervoor graag schriftelijk door onderstaande bon in te vullen en op te sturen naar:
Froukje van der Zwaag, Kievitstraat 31, 9101 HB Dokkum.

.....
Ja, ik wil graag de activiteiten van de Stichting Wijzer steunen en donateur worden.

Naam (Namen)

Adres:

PC en Woonplaats

U maakt € 25,- (resp. € 42,50) over op bankrekening 36.22.35.341 t.n.v. Stichting Wijzer te Dokkum en u krijgt uw donateurbewijs toegestuurd. Wij zijn er heel erg blij mee en willen u bij voorbaat hartelijk bedanken.

Het programma van Stichting WijzeR voor de lezingen t.m. januari 2014

woensdag	spreker	thema
25 september	Ad Broere	Het gouden kalf onttroond
30 oktober	Pim van Lommel	Bijna-dood-ervaringen, en Eindeloos bewustzijn
27 november	Bert Janssen	Over graancirkels, standing stones, en...the other world
22 januari	Astrid Marx	Eenheid en Eigenheid in het leven van alledag

Omschrijving van de eerste vier lezingen:

25 september Ad Broere - Het gouden kalf onttroond

Ad Broere, econoom en auteur van: *Een Menselijke Economie*, *Ending the Global Casino?* en *Geld komt uit het niets*, is meer dan dertig jaar werkzaam in respectievelijk de financiële-, opleidings- en adviessector. Door zijn brede kennis en ervaring weet hij als geen ander de sterktes en zwaktes van het huidige financiële stelsel te verklaren.

In zijn voordracht sluit Ad Broere aan bij de actuele ontwikkelingen en door de veelheid en snelheid van de opeenvolgende gebeurtenissen zal er ongetwijfeld op 25 september een actueel onderwerp zijn dat door Ad nader zal worden beschouwd. Ad Broere laat zien dat in het huidige stelsel een herverdelingsmechanisme is ingebouwd waardoor geld beweegt van de meeste mensen naar de enkelen, waardoor op den duur de economie volledig vastloopt. Dat een groot deel van de mensheid in materiele zorgen is gedompeld heeft ook tot gevolg dat de weg naar vrije menswording voor velen is geblokkeerd. Er is een paradigmaverschuiving voor nodig om tot werkelijke verandering te komen. In de lezing gaat Ad Broere hierop in.

'Geld komt uit het niets'

'Hervormingen binnen het bestaande financieel-economische systeem lossen de problemen van de kredietcrisis niet structureel op. Stabiliteit is alleen te realiseren door radicaal te kiezen voor vernieuwing van het financiële stelsel', aldus de econoom Ad Broere in zijn op 23 november 2012 verschenen derde boek *Geld komt uit het niets*. De belangstelling voor het boek blijkt dermate groot te zijn, dat het alweer zijn tweede druk beleeft.

'We ervaren de ernstigste crash van ons monetaire systeem sinds honderd jaar en hebben nog niets gedaan om het systeem zelf ter discussie te stellen. Elke dag worden in Den Haag en in Brussel de gevolgen van de crisis besproken met als resultaat omvangrijke overheidsbezuinigingen, die de economie onder druk zetten. Een enorme toename van bedrijfsfaillissementen en werkloosheid zijn hiervan het gevolg. De verminderde belastinginkomsten van de overheid leiden onvermijdelijk weer tot nieuwe overheidsbezuinigingen, waardoor het begrotingstekort weliswaar teruggebracht wordt tot nul, maar de economie kapot bezuinigd dreigt te worden.

Broere schrijft in *Geld komt uit het niets* dat in het huidige financiële stelsel fundamentele 'constructiefouten' zitten, vooral veroorzaakt doordat banken geld-door-schuld scheppen en door het verdienen van geld met geld, waardoor de economie voortdurend wordt aangejaagd tot meer groei. Hooguit 10% van de bevolking van een land heeft een netto vordering op de rest en kan daardoor geld voor zich laten werken, terwijl 90% van de bevolking in schuld is bij die 10% en dus moet werken voor het geld. Deze voor een samenleving zo desastreuze ontwikkeling kan slechts worden beëindigd door de ontwikkeling van een economie waarin de menselijke maat en niet het geld centraal staat. Broere geeft in zijn boek aan op welke manier die menselijke economie met geld in een ondergeschikte rol tot ontwikkeling kan komen. Meer informatie: www.adbroere.nl (financieel blog)

30 oktober Pim van Lommel - Bijna - dood - ervaringen, en Eindeloos bewustzijn

Een bijna-dood ervaring (BDE) is de gemelde herinnering van alle indrukken tijdens een bijzondere bewustzijnstoestand, met enkele specifieke elementen, zoals het ervaren van een tunnel, het licht, een levenspanorama, het ontmoeten van overleden familieleden, of het waarnemen van je eigen reanimatie. Deze bewustzijnstoestand kan optreden tijdens een hartstilstand, dus tijdens een periode van klinisch dood, maar ook bij andere kritieke medische situaties zoals bij een ernstige ziekte zoals shock, bij een hersenbeschadiging met coma t.g.v. een verkeersongeluk of hersenbloeding, bij een bijna-verdrinking (meestal bij kinderen), of tijdens een stervensproces (sterfbedvisioen). Deze ervaring is altijd transformatief: de angst voor de dood verdwijnt en ook het levensinzicht verandert. Vooral liefde en compassie naar jezelf, naar anderen en de natuur wordt belangrijk.

Het onderzoek naar BDE confronteert ons duidelijk met de beperkingen van onze huidige medische inzichten over ons bewustzijn en herinneringen in relatie met de hersenen. Want hoe is het mogelijk dat mensen een helder bewustzijn kunnen ervaren, met herinneringen vanaf de vroegste jeugd, met helder nadenken, met emoties, met gevoel van zelf-identiteit, en soms met een vorm van waarneming buiten en boven het lichaam, op het moment dat de hersenen (tijdelijk) niet meer functioneren, met een vlak EEG?

In deze lezing zal worden gesproken over de laatste stand van zaken op het terrein van het BDE-onderzoek. Ook is er aandacht voor BDE's bij kinderen. Het vormt daarmee een vervolg op de lezing die hij op 25 februari 2009 heeft gehouden n.a.v. zijn boek 'Eindeloos bewustzijn'.

Pim van Lommel is wellicht de bekendste cardioloog van Nederland. Van zijn boek 'Eindeloos Bewustzijn' (2007) zijn inmiddels ruim 175.000 exemplaren verkocht in Europa en Amerika. Zie ook www.pimvanlommel.nl

27 november Bert Janssen - Over graancirkels, standing stones, en... the other world

Bert Janssen is een bekroond auteur, onderzoeker, ontdekkingsreiziger, avonturier en inspirerend entertainer. Zijn interesse in de kracht van vormen, geometrie en harmonie heeft hem binnengeleid in de mysterieuze wereld van de kwantumfysica, gotische kathedralen, graancirkels, Inca sjamanisme en oude krachtplaatsen.

In een sprankelende performance doet Bert verslag van zijn adembenemende avonturen. Het wordt een verhaal over God, Ufo's, kastelen, de hemelpoort en heilige huisjes. Over remote viewing, tracking en metatracking. Ook elfen, trollen en kabouters zullen niet ontbreken en natuurlijk ook de graancirkels niet, de standing stones en.... the Otherworld. En dat is nog niet alles.

Bert reist de wereld over om deze mysteries te bestuderen, fotograferen en registreren, wat geleid heeft tot de productie van drie documentaires. Door zijn unieke, geest prikkelende manier van vertellen kun je het idee krijgen dat er een orkaan over je heen is geraasd, maar zodra die is gaan liggen, kun je je herboren voelen, vol met nieuwe, frisse ideeën.

Kortom, een inspirerend en verbijsterend verhaal dat je niet wilt missen.

Bert Janssen heeft talrijke artikelen geschreven en is de auteur van verscheidene boeken, waaronder 'The Hypnotic Power of Crop Circles', 'Dagboek van een Tijdreiziger' en de thriller 'Sophia's Ei', dat gebaseerd is op gnostische inzichten. <http://www.bertjanssen.nl/>

Als ik naar de sterren kijk, zie ik het. Als ik naar mijn medemens kijk, voel ik het. Als ik mijn kat aai, betast ik het. Als ik naar het nieuws luister, hoor ik het. Als ik naar mijn hart luister, weet ik het. Alles wat bestaat is met elkaar verbonden; mens, dier, ster, situatie, om maar wat te noemen. Alle zichtbare en onzichtbare fenomenen. De mystici, sjamanen en natuurliefhebbers van alle tijden en tradities wisten dat al. In onze Westerse maatschappij willen we graag bewijzen en die zijn er dan nu. Op het fysieke vlak weten we inmiddels dat alles in het universum is opgebouwd uit dezelfde bouwstoffen. Onder andere Einstein en de quantum-fysica tonen aan dat alles met elkaar samenhangt en werkt als een holistisch systeem. Op het energetische vlak weten we dat het bewust-zijn onstoffelijk is, niet meetbaar in de fysieke wereld, overal aanwezig. Alles is energie en heeft een goddelijke kern. Die afstemming op alle niveaus van het bewustzijn betekent voor mij als mens dat al mijn gedachten, woorden en daden consequenties hebben, niet alleen voor mijzelf maar ook voor het collectief. En dat het mogelijk is te leven vanuit deze liefdevolle, tijdloze verbinding. Daar is gewaar-zijn en eigenheid voor nodig. Zonder eigenheid geen eenheid en andersom. Het bewustzijn wil zichzelf ervaren via het gecreëerde, in dit geval mij als mens. In de interactieve presentatie Eenheid en Eigenheid in het alledaagse leven worden beelden en feiten gebruikt om te verkennen hoe de mens genetisch, ecologisch, economisch, emotioneel en spiritueel met zijn omgeving - en daarbuiten - is verbonden. Met behulp van deze beelden en meditaties gaan we na hoe alledaagse volmaaktheid een rol speelt in ons eigen leven en wij er, juist in moeilijke tijden, inspiratie uit kunnen halen.

Astrid Marx: Ik ben een praktisch ingestelde, hedendaagse sjamaan, zoals mijn grootvader. Naast het gebruiken van traditionele middelen, werk ik vooral vanuit een op de praktijk gerichte middenweg. Ik heb verschillende disciplines, methoden en technieken bestudeerd, waaronder psychologie, bio-energetica, psycho-drama en alternatieve geneeswijzen. Ook heb ik mij verdiept in de wijsheid van mystici en oosterse filosofieën, met name het boeddhisme. Vanuit een gevoel van respect en eenheid pas ik elementen hiervan toe in mijn werk.

In het verleden heb ik organisatorische en management ervaring opgedaan bij internationale ondernemingen en instituten, zoals de Verenigde Naties.

Een dramatische periode in mijn leven leidde tot een zoektocht naar de tijdloze vragen: wie ben ik en wat kom ik hier doen? Dit bracht mij naar alle continenten en veel verschillende culturen en filosofieën. Het gevondene - durven leven in het onbekende vanuit een besef van eenheid en verbinding - is inmiddels geïntegreerd in mijn bestaan en zet mij met beide benen op de grond. Het stelt mij in staat alle aspecten van het mens-zijn te verwelkomen en met volle teugen van het leven in het moment te genieten. Ik heb de ruimte om me met overgave aan mijn cliënten te wijden.

Vanaf 1989 heb ik een internationale praktijk opgebouwd voor mensen en organisaties in zorg, onderwijs, sport, cultuur en het bedrijfsleven. Ik geef consulten - ook per Skype -, lezingen en workshops in Nederland en Duitsland, Canada en de Verenigde Staten. In Vancouver had ik een wekelijks radioprogramma; Marx on Awareness, waarin ik ondermeer een interview had met Eckhart Tolle, auteur van "De Kracht van het Nu". Het authentieke aan mijn werk is de combinatie van aangeboren sjamanistische gaven, ervaring in het bedrijfsleven, studie en levenservaring.

<http://www.astridmarx.com/nl/>

Locatie van “DE NIJE WARF” te Wouterwoude



Info voor de lezingen van de zusterstichtingen vindt u op de volgende adressen:

Stichting In-zicht te Joure
Info: Jenny v.d. Veen tel: 0519-297605
Email: post@in-zicht.nl
Website: www.in-zicht.nl

Stichting Innerlijk Besef te Assen
Info: Henk Koops, tel: 0592-65 66 10
Email: info@innerlijk-besef.nl
Website: www.innerlijk-besef.nl

Stichting De Graancirkel te Steenwijk
Info: Fenna Pit, tel: 0521-344480
Email: stichting@stichtingdegraancirkel.nl
Website: www.stichtingdegraancirkel.nl

Als we onszelf nu niet redden, in welke wereld denken we het dan wèl te kunnen doen?

Japanse zenmeester Dogen

