



**WijzeR** Stichting  
Voor spirituele groei en bewustwording

# Nieuwsbrief

9e jaargang, nummer 1, september 2011

Info: Froukje van der Zwaag 0519-29 76 41

Website: [www.stichting-wijzer.nl](http://www.stichting-wijzer.nl) Email: [stwijzer@stichting-wijzer.nl](mailto:stwijzer@stichting-wijzer.nl)

Lieve mensen,

Tot nu toe hebben we ons hoofd, als stichting, redelijk boven water kunnen houden, maar met het ingaan van ons tiende seizoen zijn we genoodzaakt een prijsverhoging door te voeren om de lezingen nog te kunnen bekostigen. De entreprijs wordt met een euro verhoogd, een nog niet al te grote ingreep, maar jammer genoeg wel nodig.

In ons tiende seizoen bieden we jullie weer een reeks lezingen aan die, naar ik hoop, de moeite waard zijn. 28 september beginnen we met "Het Mysterie van de Liefde" naar het nieuwste boek van Geert Kimpen. Ook mevrouw Kimpen, ofwel Christine Pannebakker, doet een duit in het zakje. In oktober komt zij met de lezing: "Vrouwenpower". In november presenteert Walter de Zeeuw zijn lezing: "Engelen in de nieuwe tijd". En na een maandje rust en bezinning komt Iris Barkhuysen in januari naar ons toe met haar presentatie: "Belicht de Diamant in jezelf. *Licht op 2012*".

Bij deze wil ik er nog graag even op attenderen dat wij het bijzonder op prijs stellen dat er voor de lezingen wordt gereserveerd, dit i.v.m. de zaalopstelling, consumpties, u bent verzekerd van een zitplaats, en wij weten waar we rekening mee moeten houden. U bent ook dit seizoen wederom van harte welkom in De Nije Warf, te Wouterswoude.

Liefs en van harte tot ziens bij de lezingen!

Froukje.



De Nije Warf

Als er rechtschapenheid is in je hart,  
zal er schoonheid zijn in je karakter.

Als er schoonheid is in je karakter,  
zal er harmonie zijn in je leven.

Als er harmonie is in je leven,  
zal er orde zijn in het land.

Als er orde is in het land,  
zal er vrede zijn op aarde.

Confucius

Wij verzoeken u om altijd van tevoren te reserveren opdat u verzekerd bent van een zitplaats.

Het komende halfjaar kunnen wij u weer een gevarieerd programma aanbieden. Wij zijn er blij mee en hopen u ook, zodat we u weer bij de lezingen mogen begroeten. Verder staat er in de nieuwsbrief een korte omschrijving van de lezingen tot en met januari 2012.

- Reserveringen graag bij Froukje van der Zwaag, tel. 0519-297641  
of per Email: [stwijzer@stichting-wijzer.nl](mailto:stwijzer@stichting-wijzer.nl) Website: [www.stichting-wijzer.nl](http://www.stichting-wijzer.nl)
- De entreekaarten kosten € 9,00 en voor donateurs € 7,00 per persoon.
- Aanvang van de lezingen is 19:30 uur.
- Locatie: De Nije Warf, Voorweg 31a te Wouterswoude.
- Het is ook mogelijk de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen. U kunt zich hiervoor aanmelden via [www.stichting-wijzer.nl](http://www.stichting-wijzer.nl)

Als u onze activiteiten waardeert en ons graag wilt steunen, dan kunt u donateur worden voor € 25,00 per persoon of voor € 42,50 per gezin per jaar. Als donateur krijgt u per persoon € 2,00 korting op de toegangsprijs.

Opgave hiervoor graag schriftelijk door onderstaande bon in te vullen en op te sturen naar:  
Froukje van der Zwaag, Kievitstraat 31, 9101 HB Dokkum.

.....  
Ja, ik wil graag de activiteiten van de Stichting Wijzer steunen en donateur worden.

Naam (Namen) .....

Adres: .....

PC en Woonplaats .....

U maakt € 25,- (resp. € 42,50) over op bankrekening 36.22.35.341 t.n.v. Stichting Wijzer te Dokkum en u krijgt uw donateurbewijs toegestuurd. Wij zijn er heel erg blij mee en willen u bij voorbaat hartelijk bedanken.

### Het programma van Stichting WijzeR voor de lezingen t.m. januari 2012

.....

woensdag	spreker	thema
28 september	Geert Kimpfen	Het Mysterie van de Liefde
26 oktober	Christine Pannebakker	Vrouwenpower
23 november	Walter de Zeeuw	Engelen in de nieuwe tijd
25 januari	Iris Barkhuysen	Belicht de Diamant in jezelf. <i>Licht op 2012</i>

.....

Omschrijving van de eerste vier lezingen:

## **28 september      Geert Kimpen ~ Het Mysterie van de Liefde**

Naar aanleiding van zijn derde roman "Rachel, of het mysterie van de liefde", komt Geert Kimpen naar ons toe met een nieuwe lezing. Een inspirerende lezing waarin hij zoals bij zijn vorige twee boeken, ingaat op de achtergronden van zijn boek. In dit geval; de liefde. Met verve, humor, persoonlijke verhalen en tal van inzichten over de liefde, neemt hij u op sleeptouw.

Is een mens in staat zijn zielsverwant te herkennen? Of is iedere liefde een zinsbegoocheling, een verzengend vuur gedoemd vroeg of laat uit te doven? Is er werkelijk voor ieder mens een andere helft? Is een mens die denkt uit ontelbaren zijn zielsverwant te herkennen gezegend, of een dwaas? Is liefde eeuwig? Hoe kan het dat liefde door de ene onbeantwoord blijft terwijl de andere ervan overtuigd is dat het eeuwige liefde is? Komen zielsverwanten elkaar altijd tegen in dit leven? Kan iemand meerdere zielsverwanten hebben? Is het mogelijk om opnieuw je hart te openen wanneer het eenmaal gruwelijk is vertrappt? Is het waar dat in zaken van het hart alleen de vrouwelijke natuur zinnige dingen heeft te vertellen? Over alles wat u altijd wilde vragen over liefde en zielsverwantschap maar nooit durfde omdat u niet wist tot wie u de vraag moest richten. Over het grootste mysterie van de menselijke natuur; het vermogen om lief te hebben... De nieuwe lezing van Geert Kimpen: HET MYSTERIE VAN DE LIEFDE

**Geert Kimpen** (1965) debuteerde zeer succesvol met de roman *De kabbalist*, dat ook direct zijn internationale doorbraak betekende. Het werd gevolgd door *De geheime Newton* die de Award 2009 ontving voor de meest inspirerende roman van het jaar. Over zijn boek "Stap voor Stap", dat ook in Portugal veel succes kent, schreef Susan Smit in *Happinez*: "Dit boek is zo openhartig, toegankelijk en met humor uitgewerkt dat het met kop en schouder boven de andere boeken over dit onderwerp uitsteekt".

## **26 oktober      Christine Pannebakker ~ Vrouwenpower**

Matthew Arnold schreef: Als er op aarde ooit een tijd komt dat vrouwen zich verenigen om het welzijn, en het goede van de mensheid na te streven, dan zal een kracht worden ontketend die haar weerga niet kent....

Die tijd is nu gekomen... Vrouwenpower toont hoe jij zelf in staat bent om de wereld te veranderen.... Het beschrijft de kracht van vrouwen door de geschiedenis heen, de kwaliteiten die je hebt en de opdracht die eeuwen geleden al aan jou werd gegeven.... Jij beschikt over de kracht om die opdracht te vervullen.

*Zou het toeval zijn dat 13 zowel het ongeluksgetal is, als het getal van de vrouw...?*

*Zou het toeval zijn dat de kalender oorspronkelijk gebaseerd was op de cyclus van de vrouw?*

*Zou het toeval zijn dat 85 % van de vrouwen morgen liever niet naar haar werk wil?*

*Christine daagt je uit om weer werkelijk op en top vrouw en man te zijn.*

*Wat gebeurt er als je jouw succes, waarden en leven gaat herdefiniëren?*

*Wat gebeurt er als je gaat leven vanuit je hoofd, hart en buik?*

Ontdek het in VROUWENPOWER!

**Christine Pannebakker** is schrijfster van succesvolle motiverende boeken als *Wie ben ik*, en *Het Mama Masterplan*, journaliste en columniste voor o.m. *Happinez*, *De Standaard*, *Sen*, *Margriet* en *Libelle*. Het AD noemde haar *De Nederlandse James Redfield* en Neale Donald Walsch zei over haar eerste boek: Dit is de boodschap die de wereld nodig heeft. Christine geeft lezingen in Nederland en België.

## **23 november     Walter de Zeeuw - Engelen in de nieuwe tijd**

Engelen in deze “spannende” tijd, wat is hun betekenis op ons levenspad? En waar komt de hernieuwde belangstelling voor engelen vandaan? We leven in een bijzondere tijd, waarin we de overgang maken van de oude aarde naar de nieuwe aarde, van de onbewuste mens naar de bewuste mens. De mens die naast zijn hoofd, zijn handen ook op zijn intuïtie en gevoel vertrouwt. Velen worden zich bewust van bijzondere gaven, zoals helderzien, -horen en/of -voelen. En ontdekken ook dat het de engelen zijn, die hen steunen in het eigen leven. Soms door iets dat hen toe-valt of door een heel bewuste waarneming van een lichtende figuur, in een droom, een meditatie of gewoon overdag, een aanraking van je hand of gezicht, heel zachtjes! Maar altijd met een boodschap, een bemoediging en net zo vaak brengen ze vertrouwen of genezing. Het is daarom dat de engelen ook wel de helpers en boodschappers van God worden genoemd. Wie zijn deze stralende wezens van zuiver Licht? Hoe kunnen wij hen (her)kennen? Hoe doen zij hun werk en wat doen ze niet? En wat wordt er anders in de Nieuwe Tijd? Krijgen engelen betekenis in jouw leven?

***Engelen, die schitterende Liefdevolle wezens van Licht, zij verheugen zich op onze aandacht!***

Kortom, een boeiende lezing waarin we heel dichtbij gaan voelen wat het liefdevolle werk van engelen is. Naast verwijzingen naar hedendaagse literatuur, vertelt Walter uit eigen levenservaring en ervaringen die anderen met hem hebben gedeeld.

**Walter de Zeeuw** (1958) begeleidt vanuit zijn eigen praktijk 'De Innerlijke weg naar Bevrijding' mensen in hun spirituele ontwikkeling. Hij beseft dat we in een heel bijzondere Tijd leven. Dat het aan de (Nieuwetijds)mens zelf is, opnieuw de verbinding te leggen tussen hemel en aarde. Door naast ons denken en begrijpen, te durven vertrouwen op onze intuïtie en ons diepere voelen, voorbij de emoties. Te worden tot een mens van liefde, mededogen, kracht en kwetsbaarheid. Naast het volgen van opleidingen als (spiritueel) trainer en coach, nam de geestelijke wereld hem zelf bij de hand en wijdde hem in de dimensies van ons geestelijk leven (op aarde) in. Een opleiding die nog elke dag zijn vervolg heeft. Hij kwam in verbinding met de Christelijk esoterische traditie, ontmoette Hans Stolp en ging de werken van Rudolf Steiner, de Nag Hammadi geschriften en Emil Bock “geestelijk” bestuderen. Ook kwam hij in contact met het Ayurveda, de Zwitserse psycholoog Jung en vele andere (oude) bronnen. Door al deze ontmoetingen en die met cliënten, tijdens lezingen en workshops, groeide het bewustzijn dat er in ieder mens een grote Bron van kosmische Liefde leeft. Walter: “Graag wil ik voor anderen een bron van inspiratie, liefde en verbondenheid zijn bij het begaanbaar maken van “de Innerlijk weg naar Bevrijding van het Hoger Zelf”.

***Geduldig stond zij daar met haar grote lichtende gestalte naast de tafel.***

***En juist toen het de man, die tegenover mij aan tafel zat, bijna te veel werd, sloeg zij teder en liefdevol, haar grote witte vleugel, om hem heen***

25 januari 2012

## Iris Barkhuysen - Belicht de Diamant in jezelf. *Licht op 2012*

Het Diamant Licht biedt een bijzondere blik op de zoektocht naar de waarheid in onszelf en de wereld waarin we leven. Het helpt ons herinneren dat we wezens zijn van Liefde, Licht en Kracht. De realisatie van deze perfectie is al sluimerend aanwezig, in afwachting van ons ontwaken. Iris heeft jaren van persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt waarbij de boodschap van het Diamant Licht centraal is komen te staan. In haar onderzoek van de afgelopen jaren heeft zij specifieke informatie ontvangen over: het Diamant Licht en bewustzijn, de vrouwelijke Merkaba, en de Diamant Licht Energie. Het woord Merkaba(h) komt uit het oude Egypte, maar vind je ook terug in het joodse geloof en de Kaballa. Mer = licht/ascensie, Ka = Geest, en Ba(h) = Lichaam. In feite betekent een Merkaba een vorm, die Lichaam en Geest kan "verlichten" of in beweging brengen. Op zoek naar de essentie van het Diamant Licht heeft Iris de wereld rondgereisd, en heeft daardoor veel kennis opgebouwd over de heilige geometrie van Licht, maar ook over het belang van Licht voor onze ontwikkeling, en dat van ons DNA. Iris haar boodschap is er een van lichtheid waardoor je altijd een glimlach, een gevoel van eigenheid, en kracht ontvangt. In haar lezingen biedt ze een bijzonder verfrissende visie op onze realiteit en laat je zien vanuit kracht te leven. Vanuit haar ervaring en het contact met de Sterwezens helpt ze je zien waar je nog gevangen zit in oordelen en hoe dit te doorbreken. Het is baanbrekende informatie over de drie-eenheid van ons bestaan, en het belang hiervan voor ons leven op aarde.

Met *Licht op 2012* kijkt Iris op een verhelderende manier naar waarom ons hoofd vaak kiest om slapend te blijven in plaats van te ontwaken. Waarom wij het gevecht boven de liefde stellen en waarom het constante oordelen ons gevangen houdt.

Ondanks dat haar voornaamste werk met het Diamant Licht is, is Iris ook een Life Coach, trainer, en een getalenteerde (klank)heler in diverse disciplines waaronder ook veel oosterse therapieën. Ze heeft veel research gedaan en de wereld afgereisd om te kijken naar geloofssystemen en esoterische kennis. Op haar reis van zelf-realisatie en spirituele bewustwording is ze zich opnieuw bewust geworden van haar rol in Licht en is in contact gekomen met het Diamant Licht en de specifieke informatie hieromtrent.

*Licht op 2012*

Belicht de Diamant in jezelf



## Locatie van “DE NIJE WARF” te Wouterwoude



**Info voor de lezingen van de zusterstichtingen vindt u op de volgende adressen:**

Stichting In-zicht te Joure  
Info: Jenny v.d. Veen tel: 0519-297605  
Email: [post@in-zicht.nl](mailto:post@in-zicht.nl)  
Website: [www.in-zicht.nl](http://www.in-zicht.nl)

Stichting Innerlijk Besef te Assen  
Info: Henk Koops, tel: 0592-65 66 10  
Email: [info@innerlijk-besef.nl](mailto:info@innerlijk-besef.nl)  
Website: [www.innerlijk-besef.nl](http://www.innerlijk-besef.nl)

Stichting De Graancirkel te Steenwijk  
Info: Jeanette Bakker, tel: 0521-516048  
Email: [stichting@stichtingdegraancirkel.nl](mailto:stichting@stichtingdegraancirkel.nl)  
Website: [www.stichtingdegraancirkel.nl](http://www.stichtingdegraancirkel.nl)

“Soms worden ruwe diamanten aangezien voor waardeloze stenen”.

\*\*\*\*\*

Sir Thomas Browne