



Stichting  
**WijzeR**  
Voor spirituele groei en bewustwording

# Nieuwsbrief

8e jaargang, nummer 2, januari 2011

Info: Froukje van der Zwaag 0519-29 76 41

Website: [www.stichting-wijzer.nl](http://www.stichting-wijzer.nl) Email: [stwijzer@stichting-wijzer.nl](mailto:stwijzer@stichting-wijzer.nl)

Lieve mensen,

Ongelooflijk hoe snel de tijd gaat, inmiddels zijn we het jaar 2011 binnengetreten, en wens ik jullie allemaal een fantastisch, goed en gezond nieuwjaar. Hierbij een overzicht van de komende vijf lezingen van dit seizoen. Natuurwezens, als elfen, gnomen en nimfen, maar ook landschapsgenezing komen aan bod in de lezing van Nicolaas de Jong op 26 januari. Herbert van Erkelens geeft op 23 februari een powerpoint-presentatie over "Dertien niveaus van inwijding". Afgelopen december was het 30 jaar geleden dat John Lennon werd vermoord in New York, maar wat heeft dat te maken met "Dertien niveaus van inwijding"? In de lezing God-Kosmos-Mens, op 23 maart, laat John van Schaik zien dat de idee van de 'kosmos als levend organisme voortdurend een onderstroom is geweest in het christendom naast het kerkelijke en het gnos-tische christendom. Voor de lezing van april komt Bert Janssen, landbouwkundig ingenieur, maar ook graancirkelonderzoeker, naar Wouterswoude. Hij geeft een presentatie over zijn laatste boek Sophia's ei. Het laatste verhaal dat nog nooit is verteld. Voor onze laatste lezing staat het onderwerp "Contact: vrijblijvend of bevrijdend?" van Lenne Gieles op het programma. Contact is een energetische verbinding, een gewaarzijn van een energiestroom die versterkt optreedt als er twee of meer mensen bewust samenzijn. Juist door haar jarenlange ervaring op dit gebied kan Lenne dit onderwerp uitstekend belichten.

Graag zie ik jullie weer bij onze lezingen.

Liefs en van harte tot ziens.

Froukje.

Ik wil hier nog even stilstaan bij het overlijden van Karel van Huffelen, wie zo tragisch om het leven is gekomen bij een busongeluk, vorig jaar in Peru. Wij wensen Caroline heel veel sterkte.



De Nije Warf

In de reine stralen van het licht,  
glanst de Godheid der wereld op.  
In de reine liefde voor alle wezens,  
straalt de goddelijkheid uit van mijn ziel.  
Ik rust in de Godheid der wereld;  
ik zal mijzelf vinden,  
in de Godheid der wereld.

Rudolf Steiner

Wij verzoeken u om altijd van tevoren te reserveren opdat u verzekerd bent van een zitplaats.

Het komende halfjaar kunnen wij u weer een gevarieerd programma aanbieden. Wij zijn er blij mee en hopen u ook, zodat we u weer bij de lezingen mogen begroeten. Verder staat er in de nieuwsbrief een korte omschrijving van de lezingen tot en met mei.

- Reserveringen graag bij Froukje van der Zwaag, tel. 0519-297641  
of per Email: [stwijzer@stichting-wijzer.nl](mailto:stwijzer@stichting-wijzer.nl) Website: [www.stichting-wijzer.nl](http://www.stichting-wijzer.nl)
- De entreekaarten kosten €8,00 en voor donateurs €6,00 per persoon.
- Aanvang van de lezingen is 19:30 uur.
- Locatie: De Nije Warf, Voorweg 31a te Wouterswoude.
- Het is ook mogelijk de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen. U kunt zich hiervoor aanmelden via [www.stichting-wijzer.nl](http://www.stichting-wijzer.nl)

Als u onze activiteiten waardeert en ons graag wilt steunen, dan kunt u donateur worden voor €25,00 per persoon of voor €42,50 per gezin per jaar. Als donateur krijgt u per persoon €2,00 korting op de toegangsprijs.

Opgave hiervoor graag schriftelijk door onderstaande bon in te vullen en op te sturen naar:

Froukje van der Zwaag, Kievitstraat 31, 9101 HB Dokkum.

-----  
Ja, ik wil graag de activiteiten van de Stichting Wijzer steunen en donateur worden.

Naam (Namen) .....

Adres: .....

PC en Woonplaats .....

U maakt €25,- (resp. €42,50) over op bankrekening 36. 22. 35. 341 t.n.v. Stichting Wijzer te Dokkum en u krijgt uw donateurbewijs toegestuurd. Wij zijn er heel erg blij mee en willen u bij voorbaat hartelijk bedanken.

#### Het programma van de Stichting WijzeR voor de lezingen t.m. mei 2011

woensdag	spreker	thema
26 januari	Nicolaas de Jong	Ontmoetingen met Natuurwezens en landschapgenezing.
23 februari	Herbert van Erkelens	Dertien niveaus van inwijding.
23 maart	John van Schaik	God-Kosmos-Mens.
27 april	Bert Janssen	Sophia's ei. Het laatste verhaal dat nog nooit is verteld.
25 mei	Lenne Gieles	Contact: vrijblijvend of bevrijdend?

## Omschrijving van de lezingen tot en met mei.

### 26 januari Nicolaas de Jong - Ontmoetingen met Natuurwezens en landschapsgenezing

In de lezing komen aan bod de ontmoeting met natuurwezens, de mogelijkheden hen waar te nemen met zang en boetsen, en hoe je hiermee helend kunt werken in de natuur en eigen leefomgeving. Dat geeft ook handvatten om aan zichzelf te kunnen werken. Onder natuurwezens wordt onder andere verstaan; gnomen, elfen, boomfaunen, nimfen, en vuursalamanders. De verhouding van hen met het energetische landschap, beheerd door een deva, een landschapsengel, komt aan bod. Er wordt niet alleen gesproken, maar ook spelenderwijze gewerkt om de wezens te kunnen beleven. Dit gebeurt met waarnemingen aan een bloeiende plant, en de deelnemers kunnen de natuurwezens eraan beleven door zich met improviserende zang hun hart voor hen te openen, om zo de waarnemingen te kunnen versterken. Nicolaas de Jong (Rotterdam 1956) heeft zich na zijn biologie studie (kandidaatsniveau 1980) onder andere toegelegd op het helen van landschappen door met de natuurwezens te gaan werken. Dit kwam als vraag van hen, en hij heeft hier gaandeweg methoden voor uitgewerkt, die vooral in groepsverband het beste blijken te werken. Hij organiseert landschapsgenezing-projecten in Europa en de VS, waar hij vooral op geschonden plaatsen, zoals voormalige concentratiekampen en slagvelden genezingsmethoden toepast. Hij schrijft boeken over toegepaste astrologie/astrofische, natuurwezens, nieuwe wetenschap en filosofie, schrijft en componeert muziek en muziektheaterspelen, gericht naar zijn zoektocht naar de klanken en ritmen van de sferenharmonie, waaraan hij jarenlang onderzoek heeft besteed. En hij geeft cursussen en opleidingen om de geestelijke vaardigheden van met name inspiratie en intuïtie te helpen ontwikkelen. Daarnaast maakt hij snaarinstrumenten vanuit de dierenriemsterrenbeelden. [www.runework.com](http://www.runework.com)

### 23 februari Herbert van Erkelens - Dertien niveaus van inwijding

Pas na de voltooiing van mijn boek *De dertien tonen van de schepping* kreeg ik inzage in het boekje *Peace At Last* waarin John Lennon aan Jason Leen vertelt wat hem is overkomen nadat hij op 8 december 1980 voor zijn appartement in New York was vermoord. Allereerst ontmoet hij aan het eind van een tunnel van licht als eerste zijn moeder Julia die al voor de tijd met de Beatles bij een auto-ongeluk was omgekomen. Vervolgens ondergaat John een achttal inwijdingen in de Tempel van het Octaaf. Omdat het energiesysteem van de Aarde verhoogd wordt van zeven naar twaalf frequenties, ondergaat John ook nog een aantal extra inwijdingen die hem stapsgewijs op een steeds hoger frequentieniveau in de kosmos brengen. Het blijkt dat het heelal een en al bewustzijn is en dat ook de zon en het centrum van ons melkwegstelsel specifieke boodschappen voor John hebben die van belang zijn voor de mensheid en vooruitlopen op de ervaring van de Hemel op Aarde. Tijdens de powerpoint-presentatie stappen we in de voetsporen van John en vergelijken we die weg met het recent doorgegeven schema van dertien chakra's van Barbara Marciniak.



John en Julia bij de Tempel van het Octaaf.

**Herbert van Erkelens** is theoretisch fysicus en pionier in bewustzijn. Hij werd bekend door zijn duiding van de dromen van theoretisch fysicus en Nobelprijswinnaar Wolfgang Pauli. Hij geeft aan het Jungiaans Instituut in Nijmegen les in alchemistische symboliek. Hij heeft als vader van een autistische dochter meegewerkt aan een nieuwe visie op autisme. Nu werkt hij samen met het medium Judith K. Moore aan een nieuwe Kabbala waarin de balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke is hersteld. Zijn website luidt <http://herbert.vanerkelens.nl> Recente publicaties van Herbert van Erkelens: *De dertien tonen van de schepping*, Symbolon, Amstelveen, 2006. *Een cirkel doorbroken*, Petiet, 2007. (Hoofdauteur: Thea Terlouw) *Modern Alchemy. Number Archetypes, the Feminine and the Mayan Calendar*, Johanna Nordländer Verlag, 2007. 'De transformatie van de aarde en de mensheid', in: *Welkom in 2012*, uitgeverij Tattwa, Oldeberkoop, 2008.

## **23 maart     John van Schaik - God-Kosmos-Mens**

Onze kerkvader Augustinus (354-430) ageerde in zijn *De Stad Gods* heftig tegen de hermetici. De (heidense) hermetici leren een drievoudige relatie tussen God, de kosmos en de mens. Ook de kosmos/schepping is volgens de hermetici goddelijk. Daar moest Augustinus niets van weten: dat zou maar leiden tot magie. Zo is de kosmos als levend organisme min of meer geschrapt uit het christendom. Augustinus zocht alleen de mystieke relatie tussen God en mens. Maar zo kon het niet blijven toen het hermetische *Corpus Hermeticum* in 1460 werd herontdekt. Toen las men dat de hermetici leerden dat de kosmos de Zoon van God is en de mens (mikrokosmos) de zoon van de (makro)kosmos. Zo ontstond het 'christelijk hermetisme' dat in de 17<sup>e</sup> en 18<sup>e</sup> eeuw uitgroeide tot de alchemie. Over de alchemie bestaan de wildste voorstellingen, maar in essentie komt de alchemie erop neer dat men zocht naar de quinta essentia – het levenschenkende principe in alle materie. John van Schaik laat zien dat de idee van de 'kosmos als levend organisme' voortdurend een onderstroom is geweest in het christendom naast het kerkelijke en het gnostische christendom.

**John van Schaik** studeerde middeleeuwse mystiek en promoveerde op het godsbeeld van de laat-antieke christelijke manicheeërs en de middeleeuwse christelijke katharen. Hij is directeur van het Origenes-Instituut dat de dialoog wil bevorderen tussen het kerkelijke en het esoterische christendom. Hij is hoofdredacteur van *BRES Magazine voor religie, wetenschap en gnosis*. Onlangs schreef hij samen met Jacob Slavenburg *Westerse Esoterie en Oosterse Wijsheid* (Ankh-Hermes 2010).

## **27 april     Bert Janssen - Sophia's ei. Het laatste verhaal dat nog nooit is verteld.**

Op één van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, uit Londen afkomstige accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire (Engeland) ongewild verstrikt raakt in een web van intriges, met het Britse leger, de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Engeland en de Kerk als belangrijkste spelers. Met de mysterieuze graancirkels als decor ontrafelt Paul stukje bij beetje het grootste mysterie dat de mensheid ooit heeft beziggehouden...

Sophia's Ei is het op gnostische inzichten gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschap (psychologie en kwantumfysica) en verschillende sjamanistische en esoterische inzichten samenvloeien en één worden. Uiteindelijk wordt de ultieme vraag beantwoord. Ja, God bestaat. Hij is echter in en in slecht, maar er is een uitweg en Paul blijkt de sleutel tot die uitweg te bezitten!

**Bert Janssen** (1958) is na een studie wis- en natuurkunde afgestudeerd als landbouwkundig ingenieur. Sinds de eind jaren zeventig bestudeert hij de grenswetenschappen. Hij deelt zijn opgedane kennis door het geven van lezingen en workshops, het maken van documentaires en het schrijven van boeken. In 2003 ontving hij voor zijn inspanningen de Frontier Award. Zijn documentaire 'Contact' won in Amerika een EBE Award. In 'Sophia's Ei' heeft Bert Janssen al zijn vergaarde kennis en wijsheid in één verhaal bij elkaar gebracht.

Niets in dit boek is precies gegaan zoals het beschreven staat, maar het is allemaal volledig waar.

25 mei    Lenne Gieles - Contact: vrijblijvend of bevrijdend?

**Contact is een energetische verbinding, een gewaarzijn van een energiestroom die versterkt optreedt als er twee of meer mensen bewust samenzijn** Hoe je ook zoekt en je best doet, plotseling kan duidelijk worden dat er geen wezenlijk contact is tussen jou en je omgeving. Dat kun je als een schok ervaren, maar het schud je tegelijk wakker uit een verdoving. Het terugvinden van dit (aan het leven inherente) contact met alles en iedereen, is een hele weg. Het kan het begin zijn van je thuisreis. In de psychotherapie wordt het gemis aan contact vooral gezien als een gevolg van weerstand: je beschermt jezelf op basis van eerdere ervaringen en voelt vervolgens weerstand. Door het jarenlang begeleiden van mensen en door mijn eigen relaties ben ik echter op subtielere niveaus gaan zoeken naar de oorzaak en de betekenis van weerstand. Ik ben me meer en meer toe gaan leggen op het achterhalen wat de weerstand op contact inhoudt. **Lenne:** mijn interesse heeft altijd gelegen in het subtiel waarnemen van dat wat er gebeurt in mezelf en in anderen. Voortbouwend op de kennis die ik had vanuit de Gestalt en de Psychosynthese, ben ik de gangbare afweermechanismen binnen de psychotherapie terug gaan brengen tot hun energetische grondvormen. Deze grondvormen werden zichtbaar toen ik ging kijken naar de manier waarop iemand met de beschikbare, hem omringende energie omgaat. Ook de samenhang met subpersonen, een begrip uit de Psychosynthese, werd me duidelijk door in te zien dat dit een logisch gevolg is van een langdurig gebruikt energiepatroon. Deze energiepatronen tekenden zich steeds helderder voor me af. Wat eerst een wir-war van indrukken leek, ontvouwde zich langzamerhand tot een helder en eenvoudig patroon, dat leek op het labyrint in de kathedraal van Chartres. Plotseling kon ik zien dat het geen losse op zichzelf staande patronen waren; dat het weliswaar verdwaalde, maar toch samenhangende energieën waren die je zelf de hand kunt geven en die je de weg naar huis kunnen wijzen. Zo kreeg ik inzicht in de beschermende reactiepatronen van mezelf en van anderen en dat maakte mijn leven letterlijk - een stuk lichter. Ik wist met groeiende zekerheid dat je persoonlijkheid mee kan transformeren wanneer je gericht bent op dat waaruit ze voortkomt. De oplossing van contact-problemen vind je niet binnen de persoonlijkheid maar in het bewustzijn van de ziel. Met deze kennis in het achterhoofd veranderde mijn aanpak van wat ons weghoudt van contact volkomen. In deze lezing zal ik daar uitgebreid op ingaan. Ik zal eerst de voorbereiding van de reis beschrijven aan de hand van het verkrijgen van inzicht in contact en de afweer ervan. Daarna beschrijf ik de bagage die je meeneemt als hulpbronnen voor onderweg: inzicht, verlangen, intentie, kwaliteit en oplettenheid. Ik hoop dat dit mag leiden naar meer contact, meer innerlijke vrijheid, meer vrede, een grotere stabiliteit en relaties die bevrijdend zijn.

Info voor de lezingen van de zusterstichtingen vindt u op de volgende adressen:

Stichting In-zicht te Joure  
Info: Jenny v.d. Veen tel: 0519-297605  
Email: [post@in-zicht.nl](mailto:post@in-zicht.nl)  
Website: [www.in-zicht.nl](http://www.in-zicht.nl)

Stichting Innerlijk Besef te Assen  
Info: Henk Koops, tel: 0592-65 66 10  
Email: [info@innerlijk-besef.nl](mailto:info@innerlijk-besef.nl)  
Website: [www.innerlijk-besef.nl](http://www.innerlijk-besef.nl)

Stichting De Graancirkel te Steenwijk  
Info: Jeanette Bakker, tel: 0521-516048  
Email: [stichting@stichtingdegraancirkel.nl](mailto:stichting@stichtingdegraancirkel.nl)  
Website: [www.stichtingdegraancirkel.nl](http://www.stichtingdegraancirkel.nl)

### Locatie van "DE NIJE WARF" te Wouterswoude



We delen de lucht met de bossen, en het water met de zeeën.  
Als een lichaam zijn zij en wij één.

Boeddha