



Stichting  
**WijzeR**  
Voor spirituele groei en bewustwording

# Nieuwsbrief

7e jaargang, nummer 1, september 2009

Info: Froukje van der Zwaag 0519-29 76 41

Website: [www.stichting-wijzer.nl](http://www.stichting-wijzer.nl) Email: [stwijzer@stichting-wijzer.nl](mailto:stwijzer@stichting-wijzer.nl)

Lieve mensen,

Graag zie ik u het komende seizoen weer in De Nije Warf bij onze lezingen. In september pakken we meteen uit met twee lezingen. We starten het seizoen op **DONDERDAGAVOND 10 SEPTEMBER** met een heel bijzondere lezing van **Dr. Jaap van der Wal**, arts, embryoloog. "Toevalligerwijs" was het voor Jaap mogelijk om op **10 september** a.s. naar ons toe te komen met een lezing. De overvolle agenda van Jaap liet anders niet eerder een lezing toe dan eind 2010 of ergens in 2011. Waarom nu deze lezing? Omdat het bijzondere van deze lezing is, dat waar we in het afgelopen seizoen Pim van Lommel hebben kunnen horen spreken over BDE's, en een eventueel leven na het aardse leven, we Jaap nu kunnen horen spreken over een eventueel "leven" vóór het aardse bestaan. M.n. het embryo speelt voor Jaap een grote rol, een boeiende presentatie begeleid met beeldmateriaal. Op humoristische wijze vertelt **Geert Kimpfen** op 23 september over het thema; "Hoe maak je goud van je leven", naar zijn laatste boek "De geheime Newton". Hoe kan het onze kinderen tijdens de opvoeding vergaan maar, vooral ook ons, als ouders, hoe kunnen we daar een weg in vinden, juist via onze kinderen? Dat komt **Janita Venema** in oktober vertellen met haar lezing "Het fluisterkind". In november vertelt **Andrea Mayer** vol passie over het fascinerende thema, "Engelen en Aartsengelen". Hoe kun je Engelen herkennen, wat is hun rol, wat kunnen ze voor je doen en nog veel meer Engelenwetenswaardigheden. 2009 is het jaar van Darwin. Darwin is vooral bekend van zijn evolutietheorie en zorgde voor een revolutie binnen de wetenschap, had invloed op maatschappij, filosofie en religie. Maar was er ook iets wat Darwin niet kon weten? We zullen het in januari horen van **Gerrit Teule** met het onderwerp "Wat Darwin niet kon weten". Een reis naar de spirituele binnenkant van de evolutie.

Liefs en van harte tot ziens bij de lezingen!

Froukje.



De Nije Warf

Ieder wezen is geboren  
voor een specifiek doel  
en het licht van dit doel  
is aangestoken in de ziel

Sa' adi

Wij verzoeken u om altijd van tevoren te reserveren opdat u verzekerd bent van een zitplaats.

Het komende halfjaar kunnen wij u weer een gevarieerd programma aanbieden. Wij zijn er blij mee en hopen u ook, zodat we u weer bij de lezingen mogen begroeten. Verder staat er in de nieuwsbrief een korte omschrijving van de lezingen tot en met januari 2010.

- Reserveringen graag bij Froukje van der Zwaag, tel. 0519-297641  
of per Email: [stwijzer@stichting-wijzer.nl](mailto:stwijzer@stichting-wijzer.nl) Website: [www.stichting-wijzer.nl](http://www.stichting-wijzer.nl)
- De entreekaarten kosten €8,00 en voor donateurs €6,00 per persoon.
- Aanvang van de lezingen is 19:30 uur.
- Locatie: De Nije Warf, Voorweg 31a te Wouterswoude.
- Het is ook mogelijk de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen. U kunt zich hiervoor aanmelden via [www.stichting-wijzer.nl](http://www.stichting-wijzer.nl)

Als u onze activiteiten waardeert en ons graag wilt steunen, dan kunt u donateur worden voor €25,00 per persoon of voor €42,50 per gezin per jaar. Als donateur krijgt u per persoon €2,00 korting op de toegangsprijs.

Opgave hiervoor graag schriftelijk door onderstaande bon in te vullen en op te sturen naar:  
Froukje van der Zwaag, Kievitstraat 31, 9101 HB Dokkum.

.....  
Ja, ik wil graag de activiteiten van de Stichting Wijzer steunen en donateur worden.

Naam (Namen) .....

Adres: .....

PC en Woonplaats .....

U maakt €25,- (resp. €42,50) over op bankrekening 36.22.35.341 t.n.v. Stichting Wijzer te Dokkum en u krijgt uw donateurbewijs toegestuurd. Wij zijn er heel erg blij mee en willen u bij voorbaat hartelijk bedanken.

### Het programma van de Stichting WijzeR voor de lezingen t.m. januari 2010

.....

woensdag	spreker	thema
10 september	Dr. Jaap van der Wal	Het embryo in beweging. Waar komen wij vandaan.
23 september	Geert Kimpen	Hoe maak je goud van je leven?
28 oktober	Janita Venema	Het Fluisterkind
25 november	Andrea Mayer	Engelen en Aartsengelen
27 januari	Gerrit Teule	Wat Darwin niet kon weten.

.....

Omschrijving van de eerste vijf lezingen:

## DONDERDAG 10 SEPTEMBER

### Jaap van der Wal - Het embryo in de mens. Waar komen wij vandaan?

Veel mensen ervaren een kloof tussen de moderne (natuur)wetenschap en het geloof (spiritualiteit): de kennis die het ene gebied oplevert is (vaak) niet te rijmen met het inzicht of het gevoel dat uit het andere domein stamt. Hoe kan je bijvoorbeeld zoiets als de menselijke ziel of geest rijmen met moderne opvattingen over het brein en DNA, als zou de mens en zijn ziel een soort product van genen en hersenen zijn? Vele mensen hinken noodgedwongen een beetje op twee 'benen'. Hoe zit het in dat opzicht met ons embryonale bestaan? Is een embryo nu echt een zielloos wezen? Zo niet, hoe is het in die fase met 'geest en lichaam' gesteld? Wat doen we eigenlijk als we nog embryo zijn? Is er een brug te slaan tussen embryologie en spiritualiteit?

De wetenschap houdt zich uitgebreid bezig met het menselijk embryo. Het gaat dan vooral om verklaringen in termen van genen, cellen, weefsel, groei etc.). In de lezing zal een andere benadering tot het embryo worden gevolgd. Daarin wordt het embryo niet alleen gezien als het product van biologische processen, maar ook als een tot verschijning komen van een menselijk individu, van geest. Juist in deze fase is nog iets af te lezen van de (spirituele) herkomst van de mens: de 'gebarentaal' van het embryo (groeibewegingen) is mogelijk een uitdrukking van incarnatie. Waar komen wij vandaan? Een poging om wetenschap met geloof te verbinden, kennis met wijsheid, zonder de 'wetenschappelijke feiten' geweld aan te doen.

Dr. Jaap van der Wal is arts en heeft zich gespecialiseerd in de menselijke anatomie en embryologie. Daarnaast is hij werkzaam als docent filosofie en antropologie. Ook geeft hij ook wereldwijd cursussen *Embryo in Beweging* voor therapeuten van allerlei soort en voor geïnteresseerde leken. Hij heeft zich wetenschappelijk verdiept in zowel de ontwikkeling van de mens als in het menselijk bewegen. In publicaties en via voordrachten probeert hij een brug te slaan tussen natuurwetenschap en een spiritueel georiënteerde kijk op mens en wereld. Hij volgt daarbij de fenomenologische benadering van Goethe, de zogenaamde 'wetenschap van het hart'.

**'Verstand krijgen van je gevoel' is één van zijn motto's.**

### 23 september Geert Kimpen - Hoe maak je goud van je leven?

In zijn nieuwste roman "De Geheime Newton" laat Geert Kimpen zien dat Isaac Newton niét de eerste man van de verlichting was, zoals bijna driehonderd jaar lang werd gedacht. Isaac Newton was de laatste der grote magiërs. De laatste grote natuurfilosoof die wist dat wetenschap en spiritualiteit in wezen dezelfde wetten van het leven beschrijven.

Om zijn grootse missie te volbrengen, het maken van de steen der wijzen, doorliep Isaac Newton zeven alchemistische transformatieprocessen die noodzakelijk waren om tot zijn ware levensbestemming te komen. Om "goud" van zichzelf te maken. Zeven levensprocessen die zich in ieder leven kunnen voltrekken wanneer we de uitdaging aangaan om onze levensmissie te leven. Om dát te doen waarvoor we werkelijk hier zijn en het beste van onszelf aan de wereld te schenken als onze erfenis... precies zoals Isaac Newton deed.

Op zijn kenmerkende toegankelijke manier, vol relativering, humor en met tal van persoonlijke verhalen, onthult Geert Kimpen deze zeven eeuwenoude processen. Processen die de mens uitdagen zichzelf binnenste buiten te keren en het leven in al zijn facetten aan te gaan. Van het graven naar de donkerste kanten in jezelf, tot het transformeren van je seksualiteit tot een universele, tantrische liefde.

In heldere bewoordingen toont Geert Kimpen, de weg naar úw goud. De weg naar úw levens-bestemming die uw leven een gouden rand geeft. Hoe u úw voetsporen op deze aarde onuitwisbaar kunt maken en de gouden medaille winnaar wordt van de Olympische spelen van uw leven.

Word de alchemist van uw eigen dromen. Smeed het roestige metaal van uw verborgen talenten om tot glimmend goud!

**Geert Kimpfen** debuteerde met de roman *De Kabbalist*. Van dit boek zijn inmiddels al 15 drukken verschenen en het verschijnt in 22 landen. Het werd door ECI uitgekozen in de prestigieuze reeks "Schrijvers van Nu". Het Fonds der Letteren selecteerde *De Kabbalist* als 1 van de 10 titels die extra gepromoot werden op de Frankfurter Buchmesse. Hij gaf meer dan 100 lezingen over *De Kabbalist* voor volle zalen en een enthousiast gehoor. In opdracht van Happpinez bewerkte hij zijn lezing tot het boekje "Stap voor stap van wens naar werkelijkheid" waarvan in enkele maanden 40.000 exemplaren verkocht werden. In oktober 2008 verscheen zijn tweede roman: *De Geheime Newton*.

Meer informatie: [www.geertkimpfen.com](http://www.geertkimpfen.com)

## 28 oktober Janita Venema – Het Fluisterkind

*Leren luisteren naar wat je kind over jouw leven te vertellen heeft.*

De methodiek 'Het Fluisterkind'<sup>®</sup> maakt duidelijk dat jouw kind zich net zo intens en actief inzet voor jouw levensgeluk als jij voor dat van je kind. Je kind gebruikt zijn gedrag, spel, ontwikkeling of klachten als taal om nauwkeurig duidelijk te maken wat er bijgestuurd mag worden in jouw leven, relatie of gezin. Daar gehoor aan geven betekent een verrijking voor jezelf maar je zult ook merken dat het positief doorwerkt op het gedrag en de gezondheid van je kind. Je kind kan een storend gedrag of zelfs een klacht kwijtraken doordat jij een zeker inzicht verwerft en daardoor anders in het leven gaat staan.

Een voorbeeld hiervan is Bert, een jongen met volkomen *passieve* darmen waardoor hij zijn *ontlasting* niet kwijt kan. Verder heeft hij een *groeistilstand*. De medicatie voor zijn darmen hielp steeds maar even. Zijn moeder vertelt: "Door 'Het Fluisterkind' snapte ik voor het eerst in mijn leven dat ik op een bepaalde manier *passief* was. En ik had het niet eens in de gaten! Ik stelde alles in het werk om Bert te geven wat ik had gemist maar had mezelf afgeschreven. Pas toen ik me van dat idee 'ontlastte' en mezelf *groeikansen* gaf door een baantje - waar ik bovendien een lieve man tegen het lijf liep - raakte Bert definitief van zijn klachten af en begon hij weer te groeien. Mijn liefde voor mijn zoon heeft zich enorm verdiept. Hij heeft nu ook meer aan mij als moeder. Als ik mijzelf geef wat nodig is, dan geef ik hem namelijk iets heel belangrijks mee voor zijn leven."

**Janita Venema** is kindertolk<sup>®</sup>, klassiek homeopaat en moeder van twee grote kinderen. Ze heeft sinds 1990 een praktijk in Leeuwarden en geeft lezingen en oudercursussen over de door haar ontwikkelde methodiek 'Het Fluisterkind'<sup>®</sup>. Daarnaast leidt ze professionals op tot kindertolk die ouders ondersteuning bieden bij het toepassen van deze methode. Onlangs werd het boek 'Het Fluisterkind' uitgegeven, inmiddels al in tweede druk. In dit werkboek worden handvatten geboden om praktisch aan de slag te gaan. Tevens beschrijft Janita helder en recht uit het hart voorvallen uit haar leven die voor iedere ouder herkenbaar zijn en de methodiek illustreren.

## 25 november Andrea Mayer – Engelen & Aartsengelen

Andrea Mayer vertelt tijdens deze lezing vol passie over Engelen. Om nader kennis te maken met de Engelenwereld gaat Andrea het verschil aangeven tussen Beschermengelen, de Aartsengelen, Gidsen en de zielenwereld van onze overleden geliefden. Hoe kun je ze herkennen, wat is hun rol, en wat kunnen ze voor je doen? En welke verschillende manieren en vormen gebruiken Engelen om hun boodschappen te brengen. Immers, engelen praten altijd met je, maar soms kan het gebeuren dat wij de boodschappen niet opmerken die binnenkomen. Andrea kent 15 Aartsengelen. Aartsengelen zijn niet aan mensen gebonden en ook niet gehinderd door tijd en ruimte. Vergeleken met Beschermengelen, die alleen bij iemand zijn om hem/haar te helpen en die verder geen andere taken hebben, hebben de Aartsengelen een globale en specifieke taak.

Voor Andrea begon het in 2005 na talrijke spirituele ervaringen met een Engelen workshop. Tijdens de workshop kreeg Andrea opeens moeiteloos toegang tot de Engelenwereld. Na jaren studeren en oefenen heeft ze inmiddels veel ervaring opgedaan. Andrea heeft op Hawaii haar **ANGEL THERAPY PRACTITIONER<sup>®</sup>** certificaat gehaald bij [Doreen Virtue](#). Ze heeft haar praktijkervaring opgedaan bij Annelies Hoornik ook een gecertificeerd AIP<sup>®</sup>-er. Andrea Mayer, die in Hongarije is geboren en sinds 1994 in Nederland woont, is een bevlogen mens. Zij ziet het als haar levenstaak om met haar kennis en kunde zoveel mogelijk mensen te coachen, zodat ze kunnen leven zoals bedoeld is: vrij, onafhankelijk, en goed toegerust om de uitdagingen van het dagelijks leven moeiteloos aan te kunnen.

Darwin beschreef na een lange wereldreis op overtuigende wijze de evolutie van natuurlijke vormen. Na zijn dood kwamen veel nieuwe gedachten naar voren: relativiteit, kwantumnatuurkunde, de oerknal en de evolutie van het bewustzijn. De eonenhypothese, gepubliceerd door de fysicus Jean Charon, beschrijft deze bewustzijnsevolutie glashelder en tot in de kleinste natuurkundige details. De wil om tot bewustzijn te komen, verborgen in alle materie, stuwt deze evolutie voor zich uit. Het boek van Gerrit Teule gaat diep in op de weergaloze gedetailleerdheid, snelheid en precisie van de interacties tussen geest en lichaam, gebruikmakend van alle mogelijkheden van de elektromagnetische kracht en non-lokale communicatie via een imaginaire ruimtedimensie. Dit verhaal kan het traditionele scheppingsgeloof verzoenen met de evolutietheorie, want het gaat over véél meer dan uitsluitend materiële aspecten.

Het boek "Wat Darwin niet kon weten" is voortgekomen uit de visies van drie grote onderzoekers van het evolutieproces, de Britse natuuronderzoeker Charles Darwin (1809-1882), de Franse paleontoloog en priester Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) en de Franse fysicus en informaticus Jean Charon (1920-1998). Alle drie leverden ze ieder voor zich een unieke en originele bijdrage aan het evolutiedebat. **Darwin** kwam bij zijn onderzoekingen tot de conclusie, dat de evolutie van de levende soorten het gevolg moest zijn van twee oorzaken: de spontaan optredende, toevallige mutaties en de natuurlijke selectie (the struggle for life). De oorsprong van het leven heeft hij buiten beschouwing gelaten, want dat was niet het onderwerp van zijn beroemde boek *On the origin of Species*. Volgens de na hem komende neo-darwinisten kent deze evolutie geen richting en geen doel; ook de evolutie van de geest en het bewustzijn past niet goed in hun theorie. **Teilhard de Chardin** constateerde bij zijn paleontologische onderzoekingen, dat er in de evolutie wel degelijk een herkenbare richting aanwezig is. Deze richting is de steeds toenemende complexiteit en orde, die op dit moment en op deze aarde is uitgemond in de zelfbewuste mens, een wezen met een extreme complexiteit. Hij schrijft daarover: Het leven diversifieert zich niet in het wilde weg, in alle richtingen. Integendeel, het vertoont een absolute ontwikkelingsrichting naar de waarden van groeiend bewustzijn; en op deze hoofd-as is de mens de meest ontwikkelde term die wij kennen. **Charon** heeft een belangrijke en originele bijdrage geleverd aan de kwantumnatuurkundige visie op deze bewustzijnsevolutie. Hij introduceerde het begrip psychomaterie en ontwikkelde een theorie die we het beste kunnen aanduiden als een kwantumnatuurkunde van de geest. Deze drie pioniers liepen met hun gedachten tegen een muur van onbegrip op, van wetenschappelijke zijde, kerkelijke zijde, of beide. Omdat Teilhard en Charon in het afgelopen Darwinjaar allebei sterk onderbelicht werden ten gunste van het puur materialistische en (veelal atheïstische) neo-darwinisme, lijkt de tijd gekomen om hun zienswijze nog eens duidelijk in de schijnwerper te zetten met de volle nadruk op de bewustzijnsevolutie. Hun beider visie wacht al enkele decennia op herontdekking. In het boek komen de gedachten van deze drie onderzoekers, aangevuld met recente gedachten, bij elkaar in een consistente en holistische visie.

**Gerrit Teule** 1942 Opleiding Werktuigbouwkunde, enige tijd kunstacademie en propedeuse pedagogiek. Vanaf 1968 computerdeskundige bij de internationale firma IBM. Kunstmatige intelligentie, de elektromagnetische kracht en de toepassing daarvan in het dagelijkse leven, in de evolutie van alles wat leeft en groeit, en hun bijdrage aan de bewustwording van de mens is sindsdien het onderwerp van zijn interesse. In 1990 publiceerde hij zijn eerste boek over dit onderwerp, getiteld "De eeuwige dans". Het boek ging over de eeuwigdurende dans van de elektronen, die met hun onophoudelijke activiteit dit heelal en onszelf in vorm en in leven houden. Zijn boek "Chaos en liefde" (2000) breidde dit onderwerp verder uit. Hij verbond zich aan de Nederlandse "Stichting Teilhard de Chardin", omdat de Franse priester en paleontoloog Pierre Teilhard de Chardin, in combinatie met andere wetenschappers zoals de Franse fysicus Jean E. Charon, over de evolutie en de elektromagnetische kracht bijzondere dingen te vertellen hebben. Gerrit Teule publiceerde tientallen artikelen over de onderwerpen lichaam/geest, evolutie van het bewustzijn, elektromagnetische straling en gezondheid, in diverse bladen: Gamma, Bres, Educare, Frontier Magazine, Mens en Wetenschap, Automatiseringsgids, en op internet. Daarnaast vertaalde hij het boek `Elektromagnetism and the Sacred`, van de Amerikaanse kernfysicus en theoloog Lawrence W. Fagg. Boeken: 1. "De Eeuwige Dans, de kern van geest, leven en evolutie" 2. "GSM straling, nieuwe feiten en inzichten" 3. "GSM straling en de grondwettelijke onaantastbaarheid van ons lichaam" 4. "De Elektromagnetische Mens, over de evolutie van ons bewustzijn" 5. "Elektrosmog – de verborgen vervuiler, over de negatieve effecten van GSM, UMTS en andere draadloze communicatie" 6. "Spetters uit de Oerknal, de verbondenheid van de ziel in een ecologisch wereldbeeld". 7. Vertaling: "Op de grens tussen geest en stof, Elektromagnetisme en het Heilige", Lawrence Fagg. 8. "Wat Darwin niet kon weten, een reis naar de spirituele binnenkant van de evolutie" Site adres: [www.elektromagnetischekracht.nl](http://www.elektromagnetischekracht.nl)

## Locatie van “DE NIJE WARF” te Wouterwoude



### Info voor de lezingen van de zusterstichtingen vindt u op de volgende adressen:

Stichting In-zicht te Joure  
Info: Jenny v.d. Veen tel: 0519-297605  
Email: [post@in-zicht.nl](mailto:post@in-zicht.nl)  
Website: [www.in-zicht.nl](http://www.in-zicht.nl)

Stichting Innerlijk Besef te Assen  
Info: Henk Koops, tel: 0592-65 66 10  
Email: [info@innerlijk-besef.nl](mailto:info@innerlijk-besef.nl)  
Website: [www.innerlijk-besef.nl](http://www.innerlijk-besef.nl)

Stichting De Cirkel te Steenwijk  
Info: Carla v.d.Veen, tel: 0521-36 12 27  
Email: [decirkelsteenwijk@gmail.com](mailto:decirkelsteenwijk@gmail.com)  
Website: [www.decirkelsteenwijk.nl](http://www.decirkelsteenwijk.nl)

Heb je haast,  
ga dan zitten

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

S. Schiemanck (chinese spreuk)