



WijzeR
Stichting
Voor spirituele groei en bewustwording

Nieuwsbrief

4^e jaargang, nummer 2, januari 2007

Info: Froukje van der Zwaag 0519-297641

Website: www.stichting-wijzer.nl Email: stwijzer@stichting-wijzer.nl

Lieve mensen,

Om te beginnen de allerbeste wensen voor een heel fijn en bijzonder 2007!

werk - alsof je geen geld nodig hebt,
dans - alsof niemand naar je kijkt,
zing - alsof niemand naar je aan het luisteren is,
heb lief - alsof niemand je ooit gekwetst heeft,
leef - alsof het paradijs hier op aarde is.

Het begin van het seizoen was geweldig met bijzondere lezingen en een grote opkomst. Het is fijn om te zien dat de belangstelling voor spiritualiteit steeds meer groeit.

Wij zijn er heel erg blij mee en willen graag iedereen bedanken voor de betrokkenheid: de vrijwilligers voor de inzet, de donateurs voor de steun en alle bezoekers voor het luisterend oor.

Verder in de nieuwsbrief vindt u weer een korte samenvatting van de lezingen tot en met mei van dit jaar:

- Hans de Waard laat zien hoe je d.m.v. de jassentechniek het belastende verleden los kunt laten om weer te zien wie je echt bent.
- De emotionele rijvaardigheid van Barbara Driessen dient voor een meer vreugdevol bestaan en meer verbondenheid met jezelf en de ander.
- Hans Stolp geeft zijn visie op de rol van Judas, was hij een verrader of een ingewijde?
- Pieter Sluis komt met een warm pleidooi om met de dood om te gaan als een belangrijk deel van ons leven, de angst ervoor te laten verdwijnen en dit wezenlijke levensmoment positief te kunnen benutten.
- Janet Ossebaard verteld over de boodschap van de graancirkels, de geschiedenis ervan, het effect op lichaam en geest en geeft antwoord op de vraag waarom wij deze prachtige patronen ontvangen

Met een hartelijke groet en graag tot ziens bij de lezingen!

Brit Janssen

Zeuren of luisteren

Je kunt in principe alleen spreken van het feit dat iemand zeurt,
als je niet bereid bent om *echt* naar iemand te luisteren.

Meestal beluister je dan ook slechts datgeen wat jij wilt horen, hetgeen betekent dat je
niet *echt* beluistert wat een ander je te vertellen heeft.

Echt luisteren is een kunst die alleen je hart verstaat als je jezelf niet door het leven
onpersoonlijk opslokken, verharden of ontmoedigen laat.

Luister, leef en ervaar vanuit je hart en praat.....

Het komende halfjaar kunnen wij u weer een gevarieerd programma aanbieden. Wij
zijn er blij mee en hopen u ook, zodat we u weer bij de lezingen mogen begroeten.
Verder in de nieuwsbrief staat een korte samenvatting van de lezingen tot en met mei
2007.

Graag willen wij u nogmaals verzoeken om altijd van tevoren te **reserveren**. Op die
manier kunnen wij de juiste zaal kiezen en bent u verzekerd van een zitplaats.

- Reserveringen graag bij Froukje van der Zwaag, tel. 0519 - 29 76 41 of per
Email: stwijzer@stichting-wijzer.nl Info Website: www.stichting-wijzer.nl
- De entreekaarten kosten € 7,50 en voor donateurs € 5,50 per persoon.
- Aanvang van de lezingen is 19.30 uur.
- Locatie: De IJsherberg in Dokkum, Harddraverspark 1
- Voor ideeën en suggesties staat er bij de lezingen een ideeënbus op de foldertafel
- Het is ook mogelijk de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen. U kunt zich hiervoor
aanmelden via www.stichting-wijzer.nl

Als u onze activiteiten waardeert en ons graag wilt steunen, dan kunt u donateur
worden voor 25,- per persoon of voor 42,50 per gezin per jaar. Als donateur krijgt
u per persoon 2,- korting op de toegangsprijs.

Opgave hiervoor graag schriftelijk door onderstaande bon in te vullen en op te sturen
naar Fokje Wedzinga, J.G.M. Demesstraat 6, 9103 NC Dokkum.

.....

Ja, ik wil graag de activiteiten van de Stichting Wijzer steunen en donateur worden.

Naam (Namen)

Adres:

PC en Woonplaats

U maakt € 25,- (resp. € 42,50) over op bankrekening 36. 22. 35. 341 t.n.v. Stichting
Wijzer te Dokkum en u krijgt uw donateurbewijs toegestuurd. Wij zijn er heel erg blij
mee en willen u bij voorbaat hartelijk bedanken.

Het programma van de Stichting WijzeR voor de lezingen t/m mei 2007

=====

woensdag	spreker	thema
24 januari	Hans de Waard	Jassentechniek
28 februari	Barbara Driessen	Emotionele rijvaardigheid
28 maart	Hans Stolp	Judas, verrader of ingewijde?
25 april	Pieter Sluis	Liever gewoon dood
23 mei	Janet Ossebaard	De boodschap van de graancirkels

Omschrijving van de laatste vijf lezingen:

24 januari Hans de Waard - Jassentechniek

- Laat het belastende verleden in één keer los -

Een sterfelijk lichaam is niets anders dan een kapstok waaraan o.a. overtuigingen, angsten, vooroordelen, dromen en karma zijn blijven hangen. Als je teveel "Jassen" aan een kapstok hangt, zie je de kapstok niet meer. ***We zien niet meer wie we echt zijn!*** Het overgrote deel van deze Jassen zijn niet eens van onszelf maar hebben ***we overgenomen van anderen***.

Het gaat er niet om wat we meemaken in ons leven maar het gaat om onze gevoelens, emoties en andere energieën die gekoppeld worden aan bepaalde gebeurtenissen. Deze zogenaamde reactieve energieën van zowel dit leven als van vorige levens, zijn op wat voor een wijze dan ook opgeslagen in ons fysieke - en/of energetische lichaam en kunnen getriggerd worden door een situatie in het heden met dezelfde geuren, kleuren, geluiden, gevoelens en/of energieën. Wanneer dit gebeurt komt de energetische herinnering weer vrij in ons systeem. Wij herleven dan het verleden, een ongeluk, een traumatische gebeurtenis, een onzekerheid of angst. Voorts kunnen deze gekoppelde energieën ongewenste patronen en programma's in ons leven creëren!

Ook zielenafspraken, familiepatronen, erfelijke aandoeningen, virtuele DNA-blokkades, entiteiten, implantaten en verbindingen met andere mensen, remmen ons in onze vrijheid om te zijn wie we willen zijn, om vol in onze eigen kracht te staan en datgene te doen wat we ***zelf*** graag zouden willen doen. Sterker nog, ze verzwakken ons, maken ons ziek en verstoren het optimaal functioneren van ons fysieke-, emotionele-, mentale- en spirituele lichaam.

De Jassentechniek® is ontwikkeld door **Hans de Waard**. Bij het verwijderen en transformeren van de inmiddels meer dan 200 "Jassen" maakt hij gebruik van diverse alchemistische technieken en de kracht van de verschillende kosmische bronnen.

Tijdens de lezing zullen bij alle aanwezige, indien gewenst, een aantal jassen "uitgetrokken" worden zodat iedereen direct het effect van deze techniek kan ervaren. Meer informatie over de Jassentechniek vindt u op www.jassentechniek.nl

28 februari Barbara Driessen - Emotionele rijvaardigheid

Emoties hebben we allemaal. In deze woelige tijd waarin het ene dat nog volop in de aandacht en de emotie is, al door het andere schokkende nieuws vervangen wordt, raken we dikwijls verward. Onze emoties gaan dan met ons op de loop, we weten niet meer hoe we ze moeten sturen. Daardoor verharderen mensen van nu, trekken muren op, om pijn te ontlopen. Tijd om achter die muren te ontdekken, hebben we niet meer. Zo ziet de mens van nu er doorgaans uit. Maar achter die muur is de schreeuw om echtheid, om liefde, om verbondenheid. Een van de eerste stappen die we zelf kunnen zetten naar de ander toe, is de stap naar onszelf. Hoe gaan we met onze emoties om, hoe kunnen we bijvoorbeeld boosheid en verdriet transformeren tot vreugde en acceptatie?

Op deze avond gaat Barbara in op de manieren om daar mee om te gaan. Om een meer vreugdevol bestaan te voelen. Om meer verbondenheid met jezelf en de ander te realiseren. Een van de sterke voorbeelden daarin waren voor haar de natuurvolken in stamverband, de vredelievendheid van de hopi's bijvoorbeeld. Daarom: kom naar deze avond waarin je veel zult herkennen in al wat menselijk is en dat wat het menselijke overstijgt.

Barbara Driessen is (relatie)therapeute, schrijfster en begeleidster in groepsprocessen. Zij maakte een studie in de geest en beleefwereld van de indiaan. Daartoe verbleef ze bij diverse indiaanse families en bezocht heilige gebieden waar ceremonieën en rituelen werden uitgevoerd.

28 maart Hans Stolp - Judas, verrader of ingewijde?

Hans Stolp geeft tijdens deze lezing zijn visie op de rol van Judas. Dat Judas teleurgesteld is in Jezus, is begrijpelijk. Zeker als je in het oog houdt welke rol Judas in een vorig leven speelde. Toen was hij namelijk Judas de Makkabeeër en als zodanig leidde hij de opstand van het Joodse volk tegen de Syriërs die het volk onderdrukten.

In zijn huidige leven wil Judas die bevrijdingsstrijd doorzetten: nu wil hij de Romeinen verjagen. Hij is dan ook zwaar teleurgesteld als blijkt dat Jezus helemaal geen opstand tegen de Romeinen wil, maar 'alleen maar' van zijn leerlingen vraagt de strijd met het eigen innerlijk aan te gaan.

Uit de grote teleurstelling daarover komt Judas ertoe Jezus te verraden. Hierin zit echter een diepe zin: Jezus mocht het goddelijke licht naar de aarde dragen. En Jezus heeft hier op aarde, de wereld van de dualiteit, de tegenhanger van het kwaad nodig. Licht zonder duisternis bestaat immers niet op aarde. Judas is dan degene die een offer brengt om de rol van het kwaad op zich te nemen en zo het stralende licht van Jezus op aarde mogelijk te maken.

Hans Stolp (1942) is pastor en auteur. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Behalve theologie bestudeerde hij later de psychologie van G.C. Jung en maakte hij een studie van het esoterische christendom. Hij schreef inmiddels zo'n dertig boeken, waaronder kinderboeken, dichtbundels en verhalende boeken. Ook begon hij een reeks boeken die gewijd zijn aan de esoterische, christelijke traditie. Deze boeken, 'Jezus van Nazareth' en 'Johannes de Ingewijde', kregen als ondertitel 'Esoterisch Bijbellezen' mee. Na zijn studie werd hij docent in het middelbaar onderwijs, waar hij geschiedenis, maatschappijleer en godsdienst doceerde. Daarnaast was hij schooldecaan. In 1978 werd hij ziekenhuispastor van

het AZG in Groningen. Over zijn werk daar met zieke en stervende kinderen publiceerde hij de boeken 'Als de dood vroeg komt' en 'De gouden vogel'. Dit laatste boek, een kinderboek, werd in vele talen vertaald. In deze boeken vertelt hij over de eigen taal, de symbooltaal, waarin (zieke) kinderen spreken over de ingrijpende vragen van leven en dood. In 1987 werd hij benoemd tot radiopastor van de Ikon. In de jaren dat hij bij de Ikon werkte, publiceerde hij diverse boeken over het Nieuwe Tijdsdenken, zoals het boek 'Dichterbij dan ooit...', over verlichtende ervaringen', dat nog steeds verkrijgbaar is. Hij noemt het Nieuwe Tijdsdenken de derde weg in het geloof, naast die van de orthodoxie en die van de moderne theologie. Begin 1994 legde hij zijn werk als radiopastor neer. Sinds die tijd geeft hij cursussen en lezingen over thema's die samenhangen met het Nieuwe Tijdsdenken en de esoterische traditie van het christendom, o.a. voor de stichting De Heraut.

25 april Pieter Sluis - Liever gewoon dood

Pieter Sluis vertelt over zijn confrontatie met de dood. Hij doet dat vanuit verschillende gezichtspunten waaronder dat van het opgroeiende kind, de medische student, de huisarts en de vader van een overleden kind. Hij vertelt over de lessen die hij daarbij leerde en over wat eruit voortkwam. Hij staat stil bij zijn ontmoetingen met Elisabeth Kübler-Ross en bij zijn jarenlange samenwerking met deze pionier op het gebied van het maken van ruimte voor wat ruimte nodig heeft. Hij doet ook verslag van het ontstaan van het Bijna Thuis Huis in Nederland, waar hij de oprichter van was. In de laatste hoofdstukken doet hij verslag van enkele gevallen van mensen in hun laatste levensfase waar hij direct bij betrokken was.

Liever gewoon dood is een warm pleidooi om weer met de dood om te gaan zoals we ook met de geboorte omgaan: als een heel belangrijk deel van ons leven waar we alle ruimte voor maken en dat onze volle aandacht krijgt. Op die manier kunnen we onze angst die er nu nog vaak omheen hangt naar de achtergrond helpen verdwijnen en de mogelijkheid scheppen zulke wezenlijke levensmomenten positief te benutten.

Pieter Sluis (geb. 24-01-1946), arts, trainer, docent, schrijver. Studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en was van 1976 tot 2001 werkzaam als huisarts in Nieuwkoop. In 1992 ging hij halftime werken en per 1 oktober 2001 legde hij zijn praktijk neer. Al vanaf zijn start als huisarts besteedde Pieter veel tijd aan zorg-veranderingsprocessen. Het gedachtegoed van de bekende Zwitsers-Amerikaanse psychiater Elisabeth Kübler-Ross, die hem op een cruciaal moment de helpende hand bood en waar hij vervolgens gedurende ongeveer zeven jaar intensief als trainer mee samenwerkte, inspireerde hem hier nadrukkelijk bij.

Pieter stond aan de wieg van een reeks landelijke initiatieven, waaronder de stichting Elisabeth Kübler-Ross Nederland, de Nederlandse Hospice Beweging (terminale thuiszorg met behulp van vrijwilligers en met zonodig opname in de zg "Bijna Thuis Huizen"), CliniClowns (clowns in het ziekenhuis) en de stichting Anders Beleven (een reizend gezelschap kunstenaars, dat inmiddels bestaat uit meer dan 500 personen dat in wisselende samenstelling een dag(deel) een ziekenhuis of verpleeghuis bezoekt om daar, uitgaande van het gezonde in ons allen, een "injectie" van anders kijken, voelen, luisteren, proeven en ruiken te brengen). Hij kreeg voor zijn maatschappelijke activiteiten veel waardering. Zo ontving hij de Gouden Handen prijs ('89) en de Paul Harris Award ('01) en is hij ereburger van Nieuwkoop ('96) en Officier in de Orde van Oranje Nassau ('97).

23 mei Janet Ossebaard - De boodschap van de graancirkels

Graancirkels zijn het grootste raadsel van deze tijd. In 2000 werd wetenschappelijk bewezen en aanvaard dat het gros van alle graancirkels niet door mensen wordt gemaakt. Steeds weer duiken nieuwe onverklaarbare zaken op: vreemde substanties die na analyse niet op aarde in de vrije natuur blijken voor te komen, gebogen en verwrongen stengels en aren, sporen van extreme hitte, mobiele telefoons die niet functioneren, accu's van camera's die binnen seconden leeglopen. Vreemd atmosferische verschijnselen komen veelvuldig voor, evenals uiteenlopende effecten op lichaam en geest, uiteenlopend van bliss-toestanden tot spontane genezingen.

In deze lezing worden verschillende facetten van de graancirkels belicht, zoals hun geschiedenis, biofysische afwijkingen, vreemde lichtverschijnselen, effecten op geest en lichaam. Maar ook de minder "harde" zaken komen aan de orde, zoals wie zijn de cirkelmakers en waarom ontvangen we deze prachtige patronen eigenlijk in onze velden? Het centrale thema van deze lezing luidt: wat is de boodschap van de graancirkels? Ook zal Janet haar persoonlijk verhaal met u delen: haar eigen (soms bizarre) ervaringen en hoe dit fenomeen haar leven heeft veranderd. Janet haar enthousiasme en kennis van zaken, in combinatie met prachtige beelden van onder meer de live gefilmde totstandkoming (in luttele seconden) van een complexe graancirkel, staan garant voor een onvergetelijke bijeenkomst.

Janet Ossebaard (Drs., 1966) is ruim twaalf jaar graancirkelonderzoeker. Ze heeft veel veldwerk verricht in graancirkels in Nederland, Engeland en Duitsland. Samen met collega-onderzoeker Bert Janssen produceerde zij 4 documentaires over het graancirkelfenomeen, waarvan de laatste een EBE-award won in Amerika. Ze schreef het boek "Graancirkels, een wereldwijd mysterie", nam deel aan een studieproject van de universiteit van Utrecht (waarbij graancirkels werden onderzocht dmv infrarood thermografie), ze won de Frontier Award voor haar bijdrage aan de grenswetenschappen in Nederland en is voorzitter van de DCCCS (Dutch Centre for Crop Circle Studies) Momenteel is zij bezig een serie van 9 nieuwe boeken over het graancirkelfenomeen te schrijven, waarvan de eerst in 2006 het daglicht zal zien.

Info voor de lezingen van de zusterstichtingen vindt u op de volgende adressen:

Stichting In-zicht te Heerenveen
Info: Paul Caron, tel: 058-215 3114
Email: post@in-zicht.nl
Website: www.in-zicht.nl

Stichting Innerlijk Besef te Assen
Info: Henk Koops, tel: 0592-65 66 10
Email: info@innerlijk-besef.nl
Website: www.innerlijk-besef.nl

Stichting De Cirkel te Steenwijk
Info: Carla v.d.Veen, tel: 0521-36 12 27
Kitty Hengst, tel: 0521-34 19 20

Stichting Love te Sauwerd (Gr.)
Info: Paulien Seinen, tel. 0595-48 70 24
Email: info@stichtinglove.nl
Website: www.stichtinglove.nl

"Als je kunt lachen om jezelf, heb je eindeloos veel lol!"