



WijzeR
Stichting
Voor spirituele groei en bewustwording

Nieuwsbrief

4^e jaargang, nummer 1, september 2006

Info: Froukje van der Zwaag 0519-297641

Website: www.stichting-wijzer.nl Email: stwijzer@stichting-wijzer.nl

Lieve mensen,

Deze keer wil ik graag beginnen met een verhaaltje:

Een koning wandelde in zijn tuin en trof daar verdorrende en wegwijnende bomen, struiken en bloemen aan. De eik zei dat hij doodging omdat hij niet zo hoog kon worden als de pijnboom. Toen de koning zich naar de pijnboom keerde, bleek die er helemaal triest bij te staan omdat hij geen druiven kon dragen zoals de wijnstok. En de wijnstok was ellendig omdat hij niet kon bloeien als een roos.

Maar ineens zag de koning het viooltje bloeien en er heerlijk fris bij staan. Op zijn vraag 'hé viooltje, waarom zie jij er zo vrolijk uit?' kreeg hij dit antwoord: 'Ik ging ervan uit dat u mij geplant heeft omdat u viooltjes wilde. Als u een eik had gewild, een wijnstok of een roos, had u die wel geplant. Ik kan alleen maar zijn wat ik ben en ik doe dat zo goed als ik kan.'

Het vijfde jaar van de stichting staat voor de deur en wij hopen op weer een mooi seizoen. Bij de groep vrijwilligers begroeten wij van harte Froukje Couperus en Rika de Vries: welkom dames, op een fijne samenwerking!

Verder nog een voorproefje van ons programma tot en met januari 2007:

- Spiegel jezelf in de verhalen van Willem de Ridder en zie hoe jij in het leven staat.
- Peter Toonen laat zien wat er op 21 december 2012 astronomisch gebeurt en behandelt de vraag: wat is ieders persoonlijke rol in dit grote verhaal van de transformatie?
- Ontmoet KomPassie, het reisbureau voor je innerlijke reis. Ze willen jou het gereedschap geven om elke dag meer te leven zoals jij dat wilt.
- Hans de Waard heeft de 'Jassentechniek' ontwikkeld, zodat wij ons vrij kunnen maken van alle belastende en beperkende invloeden uit ons verleden. Bevrijd van deze 'jassen' kunnen we zien wie we echt zijn.

Wat zou de wereld toch mooi zijn als we allemaal zo zouden stralen als dat viooltje in de tuin!

Wij zien u graag bij de lezingen.

Brit Janssen

Als er licht is in de ziel...

Als er licht is in de ziel,
zal er schoonheid zijn in de mens.
Als er schoonheid is in de mens,
zal er harmonie zijn in het huis.
Als er harmonie is in het huis,
zal er rust zijn in het land.
Als er rust is in het land,
zal er vrede zijn op aarde.

Chinees gezegde

Het komende halfjaar kunnen wij u weer een gevarieerd programma aanbieden. Wij zijn er blij mee en hopen u ook, zodat we u weer bij de lezingen mogen begroeten. Verder in de nieuwsbrief staat een korte samenvatting van de lezingen tot en met januari 2007.

Graag willen wij u nogmaals verzoeken om altijd van tevoren te **reserveren**. Op die manier kunnen wij de juiste zaal kiezen en bent u verzekerd van een zitplaats.

- Reserveringen graag bij Froukje van der Zwaag, tel. 0519 - 29 76 41 of per Email: stwijzer@stichting-wijzer.nl Info Website: www.stichting-wijzer.nl
- De entreekaarten kosten € 7,50 en voor donateurs € 5,50 per persoon.
- Aanvang van de lezingen is 19.30 uur.
- Locatie: De IJsherberg in Dokkum, Harddraverspark 1
- Voor ideeën en suggesties staat er bij de lezingen een ideeënbus op de foldertafel
- Het is ook mogelijk de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen. U kunt zich hiervoor aanmelden via www.stichting-wijzer.nl

Als u onze activiteiten waardeert en ons graag wilt steunen, dan kunt u donateur worden voor € 25,- per persoon of voor € 42,50 per gezin per jaar. Als donateur krijgt u per persoon € 2,- korting op de toegangsprijs.

Opgave hiervoor graag schriftelijk door onderstaande bon in te vullen en op te sturen naar Fokje Wedzinga, J.G.M. Demesstraat 6, 9103 NC Dokkum.

.....
Ja, ik wil graag de activiteiten van de Stichting Wijzer steunen en donateur worden.

Naam (Namen)

Adres:

PC en Woonplaats

U maakt € 25,- (resp. € 42,50) over op bankrekening 36. 22. 35. 341 t.n.v. Stichting Wijzer te Dokkum en u krijgt uw donateurbewijs toegestuurd. Wij zijn er heel erg blij mee en willen u bij voorbaat hartelijk bedanken.

Het programma van de Stichting WijzeR voor de lezingen t/m januari 2007

=====

woensdag	spreker	thema
27 september	Willem de Ridder	Spiegelogie
25 oktober	Peter Toonen	2012 Het einde van de gestolen tijd
22 november	KomPassie	Helende klankreis
24 januari	Hans de Waard	Jassentechniek

Omschrijving van de eerste vier lezingen:

27 september Willem de Ridder – Spiegelogie

Het is nooit te laat voor een gelukkige jeugd.
De wonderlijke woordenstroom van Willem de Ridder.

Regelmatig komt meesterverteller/visionair Willem de Ridder zijn opwachting maken op diverse plaatsen in Nederland. Dan vertelt hij over zijn wonderbaarlijke levensvisie. Vooral nadat zijn succesvolle boek “Handboek Spiegelogie” het licht heeft gezien is de theorie die hij uitdraagt in een stroomversnelling gekomen. Al vele jaren vertelt Willem de Ridder in den lande hoe het leven werkt, en met veel succes!

Sindsdien zijn in Nederland zogenaamde “FanClubs” actief, waarin mensen elkaar een uurtje in de week “onvoorwaardelijk steunen”, Wat mag dit wel niet voor “kleffe toestand” zijn, zult U zich afvragen?

Aan Willem de Ridder het woord:
Het wérkt!

Wat ik kom doen lijkt een beetje vreemd, maar je zult merken dat je verbaasd en ademloos zult luisteren. Ik ga je namelijk vertellen hoe het leven werkt. Want denk maar niet dat er enig verschil is tussen jouw leven en het mijne. We zullen het allebei anders zien, maar in principe, en dat weet de moderne wetenschap allang, is er geen enkel verschil tussen jou en mij. Wij zijn allemaal deel van dezelfde energie. En gek genoeg werkt de natuur in de hele wereld ook nog volgens exact dezelfde principes. Zoals bijvoorbeeld: “waar je aandacht aan geeft, dat groeit”.

En zo zijn er nog een twintigtal “spelregels”. Als je je leven gaat inrichten naar deze in wezen simpele principes, dan zul je merken dat alles veel makkelijker verloopt. Met het grootste gemak creëer je als het ware je eigen bestaan. Jij hebt de macht weer in handen, jij staat zelf in het centrum, met alle wonderlijke gevolgen van dien. Begrijpen? Snappen? Ik heb geen idee hoe het werkt, maar het wérkt!

Spiegelogie

Uit eigen ervaring kan ik slechts zeggen, dat hoewel een en ander nogal hoogdravend zal klinken, er een geweldige impact uitgaat van deze “levenslessen”. Het blijkt slechts een keuze te zijn. Speel je mee met de regels van de natuur of ga je er (onbewust?) tegen in. Spiegel jezelf in de verhalen van Willem de Ridder en zie hoe jij in het leven staat.

25 oktober

Peter Toonen - 2012 Het einde van de gestolen tijd

Onze tijd van steeds snellere veranderingen blijkt een natuurlijk proces te zijn in de ontwikkeling van onze planeet en ons zonnestelsel; een proces waarin ieder mens een belangrijke rol speelt.

Peter Toonen laat zien dat volgens de Wet van Tijd, die ons vertelt over de Synchronische Orde, een volk als de oude Maya's de huidige tijd al meer dan duizend jaar geleden kon waarnemen (voorspellen). Vanaf de Harmonische Convergentie in 1987 zijn we aangeland in de laatste 26 jaar van een 26.000-jarige precessiecyclus, eindigend in 2012. Dit is de 'Tijd van de Transformatie der Materie'.

Wanneer lineaire tijd wordt verheven tot de enige standaard van tijdbepaling dan krijgen we de huidige moderne samenleving en economie met een streven naar meer en meer en waarin iedereen klaagt: 'ik heb niet genoeg tijd!'. Met een kunstmatige, bedachte kalender van twaalf onregelmatig durende maanden en een mechanische, lineaire tijdmeting zul je letterlijk nooit op tijd zijn. Het wordt een levensnoodzaak om je eigen tijd terug te nemen en daarin jezelf te leren kennen. Het volgen van natuurlijke tijdcycli is daarin een eerste stap.

Peter Toonen laat zien wat er op 21 december 2012 astronomisch gebeurt, hoe allerlei kleine en grote cycli dan synchroniseren (samenvallen in de tijd). Hij vergelijkt langlopende kalenders uit allerlei culturen met elkaar, als mede de verhalen achter deze kalenders, de profetieën van deze volkeren. Dan blijkt dat we nu letterlijk zijn aanbeland bij het 'het einde der tijden', het einde van onze oude tijdbeleving.

Hij verstaat de kunst om de abstracte en ingewikkelde materie over het begrip 'tijd' eenvoudig uit te leggen en brengt de werking van de tijd in verband met zeer uiteenlopende praktische onderwerpen, zoals een stappenplan voor je leven of zelfs voor je bedrijf. Waarom is in de afgelopen vijfduizend jaar beschaving al deze kennis ons ontnomen? Waarom komt dit alles nu weer aan het licht? Daarnaast komt dan de uiteindelijke vraag aan bod: wat is ieders persoonlijke rol in dit grote verhaal van de transformatie van de aarde.

Peter Toonen (1958) heeft sinds 1985 een praktijk in personal coaching en aura-reading. In de laatste jaren is hij vooral actief met lezingen, workshops en trainingen over teambuilding, intuïtieve ontwikkeling, aarde-healing en de werking van de kalenders van de natuurlijke tijd. Al meer dan twintig jaar verschijnen van hem regelmatig publicaties en columns in diverse tijdschriften over deze en andere onderwerpen. Hij is de auteur van "Wat wisten de Maya's?" Een Nieuw Licht op het Transformatieproces van de Aarde (1997), 'De natuurlijke tijd' Berichten van de Maya's voor de Nieuwe Tijd (2002) en 2012, Het einde van de gestolen tijd (2005) In 2003 won hij de Frontier Award voor zijn grensverleggende werk op het gebied van wetenschap en spiritualiteit.

22 november

KomPassie - Helende klankreis

De Helende Klankreizen door Aty en Peter van KomPassie! brengen je in diepe ontspanning en geven vaak onverwachte nieuwe inzichten en wijsheid. In dit concert gecombineerd met een lezing, vertellen ze hoe dat komt en laten ze je het ervaren. Ze zullen 22 november in Dokkum o.a. hun kristallen klankschalen meenemen en werken met de helende stem.

Helende Klanken

Je lichaam bestaat voor 70% uit water en is daardoor een prachtig middel om geluid en vibraties te absorberen. En alhoewel je lichaam compact lijkt, blijkt dat je lichaam op celniveau voortdurend en constant vibreert en ook beïnvloed wordt door trillingen uit de

omgeving. Daardoor hebben helende geluiden en muziek een diepgaand effect op het lichaam. Helende geluiden creëren de brug tussen je mind en je ziel/soul; ze creëren de connectie tussen je lichaam en je creatie. Deze helende geluiden kunnen je leven en je wereld veranderen en transformeren.

In Amerika bestuderen steeds meer wetenschappers het effect van de stem, klank en muziek op de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de mens. Uit hun onderzoeken blijkt dat stem en muziek een helende werking hebben en het helingsproces versnellen. Meer en meer wordt het toegepast als therapie of als ondersteuning bij therapiën. Zo gebruikt o.a. de Amerikaanse oncoloog Dr. Gaynor in zijn eigen kliniek stem en klank gelijktijdig met traditionele behandelingen tegen kanker. Volgens deze op vooraanstaande universiteiten opgeleide specialist wordt hierdoor het immuunsysteem versterkt en vindt de patiënt innerlijke rust en kalmte wat de genezing bevordert.

Het mooie van alle onderzoek naar de helende werking van klank en stem is, dat veel van de technieken waarvan nu bewezen wordt dat ze werken, al duizenden jaren geleden werden toegepast door de genezers/healers en medicijnmannen uit die tijd. Eigenlijk zijn we op dit moment bezig oude kennis die we jarenlang links hebben laten liggen weer te ontdekken.

Klank en muziek spelen een belangrijke rol voor zowel Aty als Peter. "Muziek en klank leven in ons hart en helpen ons meer en meer vanuit onze passie te leven." Aty is o.a. voice- & sound-healer. Peter heeft meer dan 20 jaar ervaring als muzikant.

"Klank en muziek begeleiden en beïnvloeden je elke dag van je reis hier op aarde. We willen je ook graag bewust maken van de gevolgen hiervan en de keuzes die je daarin hebt."

KomPassie! Jouw reisburo voor je innerlijke reis. Van veel zo niet alle spirituele meesters zoals Buddha en Jezus is bekend dat ze veel van hun wijsheid verkregen door zich af te zonderen en naar binnen te gaan.

Ook **Aty en Peter** hebben de afgelopen jaren ervaren dat je reis naar binnen, de reis op zoek naar jezelf, de mooiste reis is die je kunt maken. "Voor ons begint je reis in je hart, van daaruit kun je de volgende stappen zien en zetten."

"Vroeger keken we uit naar onze vakanties om weer een ander deel van de wereld te zien. Nu kunnen we ons elke dag verheugen in een nieuwe dag, waar we ook zijn, wat voor weer het ook is. Wat dat voor ons veranderd heeft, is onze reis naar binnen. Op onze zoektocht hebben we veel prachtige manieren ervaren om intenser en met passie te leven en onze problemen achter ons te laten. Het is onze overtuiging dat iedereen dat kan! We willen je begeleiden op je reis. Altijd met als reisdoel jou het gereedschap te geven om elke dag meer te leven zoals jij dat wilt! We werken met methoden waarvan wijzelf hebben ervaren dat ze werken. We hopen dat jouw pad de onze zal kruisen!"

KomPassie! werkt onder andere met de helende werking van klank en stem, Emotioneel Evenwicht, Transformational Breathing, Hart-Breïn leren, en Deeksha-energie. Op hun website kun je hier veel meer over lezen. Het zijn 2 mensen met een passie om de wereld een betere plek te maken en dat merk je ook als je ze bezig ziet!

24 januari **Hans de Waard - Jassentechniek**

- Laat het belastende verleden in één keer los -

Een sterfelijk lichaam is niets anders dan een kapstok waaraan o.a. overtuigingen, angsten, vooroordelen, dromen en karma zijn blijven hangen. Als je teveel "Jassen" aan een kapstok

hangt, zie je de kapstok niet meer. *We zien niet meer wie we echt zijn!* Het overgrote deel van deze Jassen zijn niet eens van onszelf maar hebben *we overgenomen van anderen*.

Het gaat er niet om wat we meemaken in ons leven maar het gaat om onze gevoelens, emoties en andere energieën die gekoppeld worden aan bepaalde gebeurtenissen. Deze zogenaamde reactieve energieën van zowel dit leven als van vorige levens, zijn op wat voor een wijze dan ook opgeslagen in ons fysieke - en/of energetische lichaam en kunnen getriggerd worden door een situatie in het heden met dezelfde geuren, kleuren, geluiden, gevoelens en/of energieën. Wanneer dit gebeurt komt de energetische herinnering weer vrij in ons systeem. Wij herleven dan het verleden, een ongeluk, een traumatische gebeurtenis, een onzekerheid of angst. Voorts kunnen deze gekoppelde energieën ongewenste patronen en programma's in ons leven creëren!

Ook zielenafspraken, familiepatronen, erfelijke aandoeningen, virtuele DNA-blokkades, entiteiten, implantaten en verbindingen met andere mensen, remmen ons in onze vrijheid om te zijn wie we willen zijn, om vol in onze eigen kracht te staan en datgene te doen wat we *zelf* graag zouden willen doen. Sterker nog, ze verzwakken ons, maken ons ziek en verstoren het optimaal functioneren van ons fysieke-, emotionele-, mentale- en spirituele lichaam.

Het Aquariustijdperk is ingegaan. Dit is het tijdperk van licht, liefde en eenheid. De verlichting is begonnen. *Karma verdwijnt tijdelijk uit ons leven*. Wij mogen ons eindelijk vrij maken van alle belastende en beperkende invloeden uit ons verleden. Alleen bevrijd van deze "Jassen" van ons verleden kunnen we echt leven in het heden. In deze zuiveringsperiode van het aquariustijdperk waren tot voor kort nog geen behandeltechnieken die in staat zijn al bovengenoemde invloeden uit ons verleden in een keer verantwoord en veilig te verwerken. Nu komt deze kennis vrij en zullen er de komende jaren wellicht meerdere technieken ontwikkeld worden die dit wel kunnen. De Jassentechniek is een voorloper hiervan.

De Jassentechniek[®] is ontwikkeld door **Hans de Waard**. Bij het verwijderen en transformeren van de inmiddels meer dan 200 "Jassen" maakt hij gebruik van diverse alchemistische technieken en de kracht van de verschillende kosmische bronnen.

Tijdens de lezing zullen bij alle aanwezige, indien gewenst, een aantal jassen "uitgetrokken" worden zodat iedereen direct het effect van deze techniek kan ervaren. Meer informatie over de Jassentechniek vindt u op www.jassentechniek.nl

Info voor de lezingen van de zusterstichtingen vindt u op de volgende adressen:

Stichting In-zicht te Heerenveen
Info: Paul Caron, tel: 058-215 3114
Email: post@in-zicht.nl
Website: www.in-zicht.nl

Stichting Innerlijk Besef te Assen
Info: Henk Koops, tel: 0592-65 66 10
Email: info@innerlijk-besef.nl
Website: www.innerlijk-besef.nl

Stichting De Cirkel te Steenwijk
Info: Carla v.d.Veen, tel: 0521-36 12 27
Kitty Hengst, tel: 0521-34 19 20

Stichting Love te Sauwerd (Gr.)
Info: Paulien Seinen, tel. 0595-48 70 24
Email: info@stichtinglove.nl
Website: www.stichtinglove.nl