

Nieuwsbrief

2^e jaargang, nummer 2, januari 2005

Info: Froukje van der Zwaag 0519-297641

Website: Stichting~Wijzer.nl Email: stwijzer@stichting~wijzer.nl

Lieve mensen,

Aan het begin van dit nieuwe jaar wensen alle medewerkers van Stichting Wijzer u een gezegend jaar met een overvloed aan liefde, licht en wijsheid, zodat u de kracht heeft om ook weer dit jaar uw eigen innerlijke waarheid te leven.

Het bestuur en alle vrijwillige medewerkers van Stichting Wijzer gaan weer hun beste beentje voor zetten om een programma te brengen, waarin bewustwording en spirituele groei tot uiting zullen komen.

In de Nieuwsbrief van augustus 2004 deden wij een oproep voor een verzorger/ster van de verslagen van de lezingen. Er werd spontaan gereageerd en we konden verheugd de medewerking van Brit Janssen begroeten. Zij is al druk in de weer met de computer.

Brit alvast bij voorbaat dank. En hartelijk welkom bij de stichting. Het is dankbaar werk, want de verslagen worden altijd zeer op prijs gesteld.

Terwijl ik bezig ben deze nieuwsbrief te schrijven is de actie „Hulp voor de ramp in Azië” in volle gang. Overal hoor je woorden van ontzetting, machteloosheid, medeleven en mededogen. Enorme bedragen worden vrijgemaakt om toch maar iets te kunnen doen.

Hoe erg deze ramp ook is, je ziet een EENHEIDSBEWUSTZIJN ontstaan. Ook nu weer is de aanleiding zeer negatief, een ontzettende natuurramp. Maar als ik naar

mijn hart ga en zie en voel hoe de hele wereld in actie komt, kan ik toch voelen,,
Gods wegen zijn ondoorgrondelijk”. Saamhorigheid, Wij zijn ALLEN ÉÉN, ALS
HET EROP AANKOMT!

Één in ontzetting, één in machteloosheid, één in medeleven, één in kwetsbaarheid.

Is het niet ons ALLER verlangen om ons één te voelen in LIEFDE en VERBONDEN-
HEID? Misschien mag dit verlangen iets versterkt worden middels ieders
bewustzijn over de hele wereld. Misschien mag dit de keerzijde van deze ramp zijn.
Hoop, Geduld en Vertrouwen zijn krachten die misschien kunnen helpen naar de
weg van VREDE en EENHEID en verbondenheid in Liefde.

Met liefdevole groeten,

Janny Veldema

De liefde van het leven

L staat voor LIEFDE

E voor de EEUWIGHEID

V staat voor de VOLHEID

E voor EINDELOOSHEID

N is het NIEUWE BEWUSTZIJN

Het leven heeft een begin en een einde

en daartussen kun je

groeien en leren of voortdobberen en drijven;

de uitdaging aangaan,

helpen en je geest verheffen;

je naaste een hand geven en zijn hand aanvaarden.

Begrijp het leven, voel het, leef het,

geef het alles wat je hebt,
haal het beste uit jezelf, vergeet wat je niet bent.

Verspil het leven niet, vervul het met je lach,
besprenkel het met je tranen.

En als het einde van je jaren daar is

kun je terugblikken en trots zeggen:

De hele tijd heb ik het Leven alle kans gegeven,

ik ging langs 's levens opgaande weg,

en ik heb intens van de reis genoten.

Schr.: Ronna Herman

Het komende halfjaar kunen wij u weer een gevariëerd programma aanbieden. Wij zijn er blij mee en hopen U ook, zodat u weer mee gaat genieten.

- Reservering: Froukje van der Zwaag tel.:0519-297610 of

Email: stwijzer@stichting~wijzer.nl en Info: Website: www.Stichting~Wijzer.nl

- De entreekaarten kosten ook dit jaar €7,50.
- Aanvang van de lezingen is 19.30 uur.
- Locatie: De IJsherberg, Harddraverspark 1, in Dokkum

U waardeert onze activiteiten en wilt ons graag steunen. U kunt donateur worden voor

€25,- per persoon per jaar of voor een gezin €42,50 per jaar.

Als donateur krijgt u €2,- korting op de toegangsprijs per persoon.

Opgave hiervoor kan alleen schriftelijk door onderstaande bon in te vullen en op te sturen naar: Fokje Wedzinga, J.G.M.Demesstraat 6, 9103 NC Dokkum.

.....
Ja, ik wil graag de activiteiten van Stichting Wijzer ondersteunen en donateur worden.

Naam(Namen)
.....

Adres:
.....

PC en Woonplaats
.....

U maakt €25,- (resp. €42,50) over op bankrekening 36.22.35.341 t.n.v. Stichting Wijzer te Dokkum en u krijgt uw donateursbewijs toegestuurt. Bij voorbaat dank.

Lezingen programma Stichting WIJZER, t/m mei 2005

=====

| woensdag | spreker | thema |
|----------|---------|-------|
|----------|---------|-------|

| | | |
|-------------|------------------|---|
| 26 januari | Barbara Driessen | De geestelijke wereld van de Indiaan |
| 23 februari | Franc Müller | Hoe gezond is ziek zijn? |
| 23 maart | Oene Hofman | Op de weg van geluk |
| 27 april | Ger Lodewick | Orgaandonatie, een bewuste keuze? |
| 25 mei | Hans Stolp | Karma, reïncarnatie en christelijk geloof |

Omschrijvingen van de laatste vier lezingen:

23 februari Franc Müller Hoe gezond is ziek zijn?

In onze samenleving wordt al tientallen jaren het beeld in stand gehouden dat een mens niet ziek mag zijn. Toch is 80% van de bevolking niet echt gezond en heeft een flink deel daarvan één of andere chronische ziekte waar ze dagelijks last van hebben. De medische stand heeft daarin een tweeslachtig standpunt. Aan de ene kant worden er allerlei geneesmiddelen voorgeschreven om de symptomen te bestrijden of het 'zieke' stukje er uit gesneden en aan de andere kant wordt er aan veel mensen de boodschap gegeven, 'U moet er maar mee leren leven'. Een echte visie op ziek zijn en weer gezond worden lijkt te ontbreken evenals de middelen daartoe. Helemaal ontbreken doet die visie echter niet. Er wordt veel onderzoek gedaan en men gaat steeds beter begrijpen hoe ziekte-processen zich afspelen. In deze lezing gaat Franc in op de resultaten van die onderzoeken, de dagelijkse werkelijkheid waarin wij zelf ervaren hoe het met onze gezondheid is gesteld en dat verbinden met praktijk-voorbeelden en spirituele inzichten om zo tot een dynamisch beeld van gezondheid, ziekte en genezen te komen. Met dat inzicht kunnen we begrijpen waarom we ziek worden en dat dat eigenlijk een zeer gezonde zaak is. Daarnaast laat het ons zien dat een belangrijk deel van de oorzaak van de ziekte bij ons zelf ligt en in onze leefomgeving. Dat wil niet altijd zeggen dat we het hadden kunnen voorkomen maar wel dat we zelf een belangrijk aandeel kunnen nemen in ons genezingsproces.

Sinds 1990 werkt Franc als muziektherapeut en klassiek homeopaat voor verschillende instituten en particulieren in zijn eigen praktijk. Van 1993 tot en met 2001 heeft hij, naast zijn eigen praktijk, als biologie-, muziek- en informaticaleeraar aan een vrije school (bovenbouw) gewerkt. Sinds 1991 geeft hij regelmatig gastcolleges op verschillende beroepsopleidingen binnen zijn vakgebied. Sinds 2000 is hij als docent verbonden aan een homeopathische opleiding. Daarnaast geeft hij lezingen en workshops op de gebieden waarin hij ook een praktijk heeft en is hij samen met een collega bezig met het ontwikkelen van het begeleiden van bedrijven in hun sociaal, ziekte en verzuimbeleid op basis van onze arbodiensten, verschillende andere inzichten en ideeën. Bovendien is hij bezig een boek te schrijven over homeopathie en eerste hulp, en een Materia Medica. Het mensbeeld van waaruit Franc werkt is als basis ontstaan tijdens zijn studie aan de Michaelische school voor geneeskunst. Daar werd de studenten geleerd om zich het driegelede mensbeeld eigen te maken. Dat vormt voor Franc, samen met het besef dat de mens een geestelijk wezen is nog steeds de basis van waaruit hij naar mensen en hun ontwikkeling kijkt. Het heeft voor Franc de deur opengezet naar een spirituele kijk op mensen. In zijn werk met mensen is dat steeds terug te vinden.

Franc Müller, 1956, heeft een opleiding als klassiek homeopaat genoten aan de Michaelische School voor Geneeskunst, een opleiding als muziektherapeut aan de Hoge school Midden Nederland (voorheen de Jelberg) en verschillende trainingen als therapeut (o.a. psychosynthese,

NLP en systeemtherapie). Voordat hij deze opleidingen begon heeft hij jaren lang klassiek en flamencogitaarslagwerk,

Indiase tabla gestudeerd en djembé gespeeld.

23 maart Oene Hofman Op de weg van geluk

Op de weg van Geluk. Het delen van ervaringen met Oene Hofman.

Geluk is een kernkwaliteit van het leven. Veel mensen verlangen er dan ook naar om gelukkig te worden en doen daar vaak veel moeite voor. Maar al te vaak levert het ons toch niet die bevrediging op die we van deze inspanningen verwachten.

Rondom het thema geluk liggen dan ook een aantal geheimen die de moeite waard zijn om samen bij stil te staan. Oene zal uit eigen ervaring putten als hij ons mee voert langs zijn eigen ,leermomenten' die liggen op zowel het persoonlijke als op het spirituele vlak. Op een hele open wijze zal hij deze inzichten via een aantal heldere stappen uiteenzetten.

Inzichten over geluk kunnen ons ook dichter bij onze eigen (innerlijke) waarheid brengen.

Er is tijdens deze avond dan ook volop ruimte voor een open dialoog, overeenkomstig de prachtige woorden van Pythagoras: ,Indien ge vreugde wilt vermenigvuldigen, moet ge haar delen". Dat geldt zeker ook voor geluk!

Oene Hofman heeft door een aantal indringende persoonlijke ervaringen de afgelopen jaren een dieper inzicht verkregen over een aantal levensvragen. Er ontvouwt zich in hem een steeds indringender beeld over de ware schoonheid van de mens en zijn relatie met de kosmos. Hierdoor ontstond ook de wens en het verlangen om deze inzichten te delen met anderen. In zijn persoonlijk leven is hij bezig een balans te vinden tussen het mannelijke en het vrouwelijke, tussen ratio en gevoel, tussen hoofd en hart, tussen wetenschap en mystiek.

Hij is een warm en open mens die er naar verlangt van binnenuit een steeds diepere verbinding te maken met de Bron. In het dagelijks leven is hij werkzaam in een coördinerende functie.

Hij heeft een sterke voorkeur voor een open en respectvolle dialoog boven een spitsvondig debat.

27 april Ger Lodewick Orgaandonatie, een bewuste keuze?

Een mens bestaat uit lichaam, ziel en geest die voortdurend in wisselwerking met elkaar zijn. Bij de vraag of we orgaandonor willen zijn, moeten we ons verdiepen in ons eigen levens- en stervensproces; wat heb ik tijdens mijn leven ervaren, hoe neemt mijn ziel afscheid van mijn lichaam? Wat gebeurt er met de ziel van een stervende – hersendood verklaarde – donor? Is 'hersendood' een juist criterium om de dood vast te stellen? Welke consequenties zou orgaantransplantatie voor de ziel van de ontvanger kunnen hebben? Wat wordt in een (orgaan)ziekte uitgewerkt? Wat stellen we ons bij de term 'ziel' voor? Welke zielsopdracht ligt in de biografie van een mens opgesloten? Hoort daar het donorschap of een transplantatie bij? Wat heeft een ziekte me te vertellen? Hoe bang ben ik voor de dood? Nu de Wet op de orgaandonatie niets heeft opgeleverd gaan er stemmen op om een Geen-Bezwaar-Systeem in te voeren. Willen we dit?

Ger Lodewick (1944) is voorzitter van de Stichting Bezinning Orgaandonatie. Hij heeft in het onderwijs gewerkt en coacht nu mensen die hierom vragen. Momenteel schrijft hij over actuele thema's en geeft lezingen en workshops. Over orgaandonatie schreef hij het boek 'Ik houd mijn hart vast'. Samen met Maria Hillen schreef hij een spirituele versie van het 'Onze Vader', die in juni 2003 is verschenen.

25 mei Hans Stolp Karma, reïncarnatie en christelijk geloof

Doordenking van het christelijk geloof vanuit de grondbegrippen karma en reïncarnatie is de enige manier, waarop het christelijk geloof nog toekomst heeft, luidt de uitdagende stelling van het

boek: „Karma, Reïncarnatie en Christelijk geloof”.

Steeds meer mensen raken gefascineerd door het idee van reïncarnatie; dat dit leven hier op aarde er een is in de reeks van levens die wij op aarde doorbrengen. Gaandeweg zijn ook voor steeds meer christenen karma en reïncarnatie vanzelfsprekend geworden. Zij ervaren geen tegenstelling tussen de reïncarnatie-gedachte en hun geloof. Voor velen is het zelfs zo dat pas door het inzicht in karma en reïncarnatie het christelijk geloof begrijpelijk en inzichtelijk is geworden.

Hans Stolp legt in heldere stijl uit wat karma en reïncarnatie nu precies inhoudt. Hij toont aan dat inzicht in beide begrippen alles te maken heeft met het perspectief dat alle christenen door de eeuwen heen bezielde en bemoedigd heeft: „de komst van Gods Rijk op aarde”.

Hans Stolp (1942) is pastor en auteur. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Behalve theologie bestudeerde hij later de psychologie van C.G.Jung en maakte hij een studie van het esoterisch christendom. Hij schreef inmiddels zo'n dertig boeken, waaronder kinderboeken, dicht-bundels en verhalende boeken. Ook begon hij een reeks boeken te schrijven die gewijd zijn de esoterische traditie. Deze boeken, 'Jezus van Nazareth' en 'Johannes de Ingewijde', kregen als ondertitel 'Esoterisch Bijbellezen' mee. Na zijn studie werd hij docent in het middelbaar onderwijs, waar hij geschiedenis, maatschappijleer en godsdienst doceerde. Daarnaast was hij schooldecaan. In 1978 werd hij ziekenhuispastor van het AZG in Groningen. Over zijn werk daar met zieke en stervende kinderen publiceerde hij de boeken: 'Als de dood vroeg komt' en 'De Gouden Vogel'. Dit laatste boek, een kinderboek, werd in vele talen vertaald. In deze boeken vertelt hij over de eigen taal, de symbooltaal, waarin (zieke) kinderen spreken over de ingrijpende vragen van leven en dood. In 1987 werd hij benoemd tot radiopastor van de lkon. In de jaren dat hij bij de lkon werkte, publiceerde hij diverse boeken over het Nieuwe Tijdsdenken, zoals het boek 'Dichterbij dan ooit, over verlichtende ervaringen', dat nog steeds verkrijgbaar is. Hij noemt het Nieuwe Tijdsdenken de derde weg in het geloof, naast die van de orthodoxie en die van de moderne theologie. Begin 1994 legde hij zijn werk als radiopastor neer. Sinds die tijd geeft hij cursussen en lezingen over thema's die samenhangen met het Nieuwe Tijdsdenken en de esoterische traditie van het christendom, o.a. voor de stichting De Heraut.

Info voor de lezingen van de zuster-stichtingen vindt u op de volgende adressen:

Stichting In-zicht te Heerenveen

Info: Paul Caron, tel: 058-2153114

Email: post@in-zicht.nl

Website: www.in-zicht.nl

Stichting Innerlijk Besef te Assen

Info: Henk Koops, tel: 0592-656610

Email: info@innerlijk-besef.nl

Website: www.innerlijk-besef.nl

Stichting De Cirkel te Steenwijk

Info: Carla v.d.Veen, tel: 0521-361227

Kitty Hengst, tel: 0521-341920

Stichting Love te Sauwerd (Gr.)

Info: Paulien Seinen, tel. 0595-487024

Email: info@stichtinglove.nl

Website: www.stichtinglove.nl

Stichting Seventh Sense te Sneek

Info: Yteke Woodrow tel: 0515-419963

Email: yteke.woodrow@home.nl

Website: www.sevethsense.info

Stichting De Eenhoorn te Sneek

Info: Herma Hooft tel: 0515-433361

Email: info@eenhoorn-sneek.nl

Website: www.eenhoorn-sneek.nl