



# Nieuwsbrief

2e jaargang, nummer 1, augustus 2004

Info: Froukje van der Zwaag 0519-297641

Website: Stichting-Wijzer.nl Email: stwijzer@stichting-wijzer.nl

Lieve mensen,

Allereerst willen wij als bestuur en vrijwillige medewerkers van Stichting Wijzer iedereen hartelijk bedanken voor de lieve en positieve reacties die wij het afgelopen half jaar weer mochten ontvangen. Dit stimuleert ons enorm.

Vaak krijgen wij de vragen: „Wie zijn jullie en wat doen jullie en wat willen jullie?” In antwoord daarop hebben wij een folder samengesteld met de doelstelling van Stichting Wijzer, de activiteiten en verdere informatie. Op de lezingen zult u ze kunnen vinden. Ook willen mensen lid worden. Dit kan niet van een stichting; daarom hebben wij besloten om de mogelijkheid te bieden het werk van de stichting te ondersteunen door middel van donateurschap.

U waardeert onze activiteiten en wilt ons graag steunen. U kunt donateur worden voor € 25,- per persoon per jaar of voor een gezin € 42,50 per jaar.

Als donateur krijgt u € 2,- korting op de toegangsprijs per persoon.

Opgave hiervoor kan alleen schriftelijk door onderstaande bon in te vullen en op de sturen naar: Fokje Wedzinga, J.G.M.Demesstraat 6, 9103 NC Dokkum

.....  
Ja, ik wil graag de activiteiten van Stichting Wijzer ondersteunen en donateur worden.  
.....

Naam(namen): .....

Adres: .....

PC en Woonplaats .....

.....  
U maakt € 25,- (resp. € 42,50) over op bankrekening: 36.22.35.341 t.n.v. Stichting Wijzer, te Dokkum en u krijgt uw donateursbewijs toegestuurd. Bij voorbaat dank!

De verslagen die wij verzorgen over de lezingen worden zeer gewaardeerd. Wij waren heel blij dat Fokje dit verzorgde. Fokje gaf helaas te kennen dat ze het te druk had om deze werkzaamheden er nog bij te doen. Het penningmeesterschap vergt al tijd genoeg. DAAROM: Hierbij onze oproep om een vrijwilliger die de verslagen wil uitwerken op de computer. Zoals u weet, zijn wij in het rijke bezit van een prachtig apparaatje om de lezingen op te kunnen nemen. WIE WIL DIT OP ZICH NEMEN en vooral: Wie heeft tijd? Laat het ons horen, bel of mail a.u.b. even.

Verheugd kunnen wij u melden dat we in het komende seizoen weer vele interessante sprekers en spreeksters bereid hebben gevonden naar Dokkum te komen.

Bestellen van kaarten voor het seizoen 2004-2005.

*Wij raden u aan om de kaarten vooraf te reserveren. Dit voorkomt teleurstelling.*

De entreekaarten kosten ook dit jaar € 7.50. Wij proberen de prijs zo laag mogelijk te houden om iedereen in de gelegenheid te stellen deel te nemen.

We hebben dit jaar echter moeten besluiten de gratis consumptie er af te halen. Helaas. Er is wel altijd een pauze met de gelegenheid een consumptie te gebruiken.

Aanvang van de lezingen is 19.30 uur.

Locatie: als steeds: De IJsherberg, Harddraverspark 1, in Dokkum.

Met liefdevolle groeten en graag tot ziens op de lezingen,

Janny Veldema

VERWONDERING (uit Het gebed van Hans Stolp)

---

Ik zoek mijzelf om U te zoeken,  
Ik zoek U om mijzelf te vinden  
Ik vind U in mijzelf

Ik zoek de stilte om in af te dalen,  
Naar mijzelf, het wezen der dingen,  
Dat, wat verborgen ligt  
Achter de huid van de dingen.  
Ik zoek de stilte waarin ik ben,  
Die mij doet zijn,  
zijn in het Zijn.

Ik zoek in de stilte U  
En vind U in mijzelf.

*Verwondering, de bron waaruit ons gebed geboren wordt .....*

## Lezingen programma Stichting WIJZER, seizoen 2004/2005

Nr.	woensdag	spreker	Thema
1.	22 september	Winy van de Velden	Engelen van de zee (dolfijnen)
2.	27 oktober	Jacob Slavenburg	Maria Magdalena
3.	24 november	Hans Stolp	Engelen
4.	26 januari	Barbara Driessen	De geestelijke wereld van de indiaan
5.	23 februari	Franc Müller	Hoe gezond is ziek zijn
6.	23 maart	Oene Hofman	Op de weg van geluk
7.	27 april	Ger Lodewick	Orgaandonatie, een bewuste keuze?
8.	25 mei	Hans Stolp	Karma, reïncarnatie en christelijk geloof

### Omschrijving van de eerste vier lezingen

#### 1. 22 september Winy en Kees van de Velden - Engelen van de zee

Genieten van- en samenkomen met de dolfinen en walvissen. De boodschap van de engelen van de zee.

Één dolfin kan zomaar iemands bewustzijn binnen zwemmen, jou zelfs als het ware naar zich toetrekken.....Mensen dromen ook vaak over dolfinen en walvissen. Er is een historische band tussen deze dieren en de mens. Op zee worden mensen door de eeuwen heen gered door deze bijzondere dieren. De dolfinen en walvissen beschikken over een hoog ontwikkeld potentieel, veel verder geëvolueerd dan ons, zelfs hun hersenschors is intensiever ontwikkeld evenals hun neurologische potentiaal, zij zijn een voorbeeld voor ons, hoe wij ons bewustzijn kunnen vergroten, en wie we als mensheid zouden kunnen zijn. In aanwezigheid van dolfinen en walvissen lijkt je als vanzelf in hun staat van bewustzijn terecht te komen. Je hart springt open, dit is wat door iedereen die dit ervaart wordt omschreven als in contact komen met de Bron : Onvoorwaardelijke Liefde. Je voelt je helemaal in het nu aangeland, er is geen morgen en geen gisteren. Ze helpen ons om werkelijk te voelen wat onvoorwaardelijke liefde is. De eenheid in en van alles. Steeds wanneer je in dit gevoel terecht komt ( kan ook op vele andere manieren, meditatie, visualisatie, bidden etc.) ben je blij met jouw bestaan op onze planeet en zie je je eigen opdracht waarom je hier bent ineens heel duidelijk. De dolfinen en walvissen helpen ons als het ware ontwaken voor wie en wat we werkelijk zijn. Je wordt onvoorwaardelijk.....Ze geven ons deze ervaring mee op cel niveau, niet alleen als mentaal concept. De werkelijke ervaring van de eenheid van onze lichamen, cellen, harten en geest. Alle andere dingen in ons vastgehouden door angst vallen weg. Alleen de diepe connectie met liefde blijft, we zijn telepatische, meerdimensionale, liefdevolle wezens, die één zijn met de bron, één met de natuur, met een hoog ontwikkeld bewustzijn, net als de dolfinen en walvissen. Omdat we niet allemaal naar de dolfinen en walvissen toe kunnen komen, komen de dolfinen en walvissen, vaak gedurende de slaap, en ook gedurende deze playshop naar ons toe om ons de eigen potentie te laten ervaren: HUN geschenk aan ons, de ervaring van onszelf en onze onbegrensde mogelijkheden. Ze zijn onze multidimensionale leraren en genezers. Zij leven vanuit het eenheidsprincipe, als groep zijn ze een eenheid. Ze leven in een verenigd bewustzijn, zonder hun eigen identiteit te hoeven opofferen. Als je bij de dolfinen en walvissen bent, word je als 't ware als vanzelf opgenomen in dit verenigd Universele Bewustzijn. Dit is de boodschap van deze dieren, dat ook wij als mensheid, één zijn met de Bron, één zijn met de planeet, liefde zijn, vreugde, vertrouwen, zuiver, de geweldige helende kracht in ons Universum.

Van de dolfijnen en walvissen leren we te leven in de hemel, terwijl we lopen op de aarde. Des te meer we ons openstellen voor de Universele Bron van Liefde, de goddelijke vonk in onszelf, des te meer wordt ons leven en onze omgeving van deze liefde doordrongen.

**Kees van de Velden**, is fysiotherapeut, sinds 1978 werkzaam in eigen praktijk in Leeuwarden. Sinds eind jaren 80 werd een nieuwe weg ingeslagen, Kees heeft toen een nieuwe behandel formule ontwikkeld. "Fysiosynthese" waar de connectie gemaakt wordt tussen lichaam en ziel waarbij gereedschap aangereikt wordt om meer vanuit het hart te handelen en te zijn.

**Winy van de Velden-Cats** heeft een muziekachtergrond. Sinds 1990 werkzaam in eigen praktijk voor Vibrational Healing en ondersteunt m.b.v. engelen en haar mediamieke gave mensen bij, helen, levensvraagstukken, persoonlijke groei, en rouwverwerking. Tevens gebruikt ze daarbij, kleur, klank en bloesemessences van over de hele wereld. Zij vertaalde in opdracht van het Edward Bach Centrum in Engeland de video over het leven en werk van deze bijzondere arts/bacterioloog en deden Kees en Winy hiervoor de voice-overs. Voor Dr. Wayne Dyer vertaalde en produceerde ze een ochtend en avond-meditatie. Zelf maakt zij helende audio-tapes, en ontstonden de Lightconnection Vibrational Essences.

Samen hebben zij in 1999 de Seraphim Foundation opgericht, met als doel, de engelenwereld, die zij als partners in hun werk en in hun persoonlijk leven hebben ervaren, uit dankbaarheid voor dit partnerschap, een voertuig te verschaffen om hun helende liefde en blijheid in allerlei vormen uit te kunnen dragen en te zien versterken. Hieruit is onder meer het "Dolphin project" voortgekomen. Zij beschikken inmiddels over een eigen boot, de "Delight", waarmee de liefde en het licht d.m.v. ontmoetingen met de engelen van de oceaan, bij ons gebracht worden.

## 2. 27 oktober Jacob Slavenburg - Maria Magdalena en haar Evangelie

Maria Magdalena was geen hoer. Maria Magdalena was een volledig ingewijde. De meest recente handschriftenvondsten bevestigen dit van oudsher bestaande beeld. Een van die handschriften is het *Evangelie volgens Maria (Magdalena)* dat in de vorige eeuw in Berlijn opdook. In de christelijke traditie heeft men later van de 'metgezellin van de Heer' een hoer gemaakt en deze, nog weer later, als boetedoende zondares heilig verklaard. Wie was de ware Maria Magdalena? En wat was haar evangelie? Over Maria Magdalena zijn veel verhalen geschreven. Maar, hoe vreemd het ook moge klinken: Maria Magdalena komt in het Nieuwe Testament van onze bijbel nauwelijks voor. In het *Evangelie volgens Mattheus* verschijnt ze pas aan het letterlijke einde, na Jezus dood. In de christelijke traditie wordt de Magdaleense echter vaak aangeduid als de *apostola apostolorum*, de apostel boven de apostelen. En in de Middeleeuwen verschijnen er romantische verhalen over haar leven en sterven in Frankrijk. De ontdekking van de beroemde Nag Hammadi-geschriften liet ook twee andere kanten van Maria Magdalena zien. Ze wordt daar afgeschilderd als de volledig ingewijde, 'de vrouw die het Al kent'. Ook wordt haar positie van apostel boven de apostelen bevestigd; zij onderwijst de mannelijke apostelen over de ware bedoelingen van de leringen van Jezus. Er is zelfs een Evangelie op haar naam geschreven, het ontroerende *Evangelie volgens Maria Magdalena*. En ze word in een enkel geschrift genoemd als ... de vrouw van Jezus.

Jacob Slavenburg probeert in dit woud van 'nieuwe' informatie Wahrheit und Dichtung te ontdekken. Wie was de vrouw uit Magdala die in de Middeleeuwen vereerd werd als de heilige 'van de boetedoening'? En... heeft ze ons in deze tijd nog iets te zeggen?

**Drs. Jacob Slavenburg** is cultuurhistoricus en auteur van vele boeken en artikelen over de gnosis, esoterische stromingen, mystiek, spiritualiteit, het vroege christendom, het hermetisme en androgyne

Hij is medevertaler van de Nag Hammadi-geschriften in het Nederlands. Tevens is hij als docent aan diverse opleidingen verbonden.

### **3. 24 november Hans Stolp ~ Engelen**

Steeds meer mensen hebben ervaringen met Engelen en steeds meer mensen--met name jongeren--nemen Engelen waar. Het is fascinerend wat zij daarover vertellen. Uit al die verhalen blijkt, wat Engelen ons komen geven: zij geven ons inzicht, zij geven ons op een ongekennde wijze troost en bemoediging en soms grijpen Engelen ook daadwerkelijk in, als wij in een bedreigende situatie verkeren. Je zou kunnen zeggen: de Engelen zijn na een lange afwezigheid weer naar ons teruggekeerd. Beter gezegd: ons bewustzijn opent zich weer voor de werkelijkheid van de Engelen, na een lange tijd van afgeslotenheid. Maar nu de Engelen zijn teruggekeerd, nu blijkt dat hun verhouding met ons veranderd is: zij hebben niet alleen óns iets te geven, wij mogen ook hén iets geven waarvan zij leven kunnen. Eindelijk begint de verhouding tussen Engelen en mensen een beetje volwassen, een beetje gelijkwaardig te worden. Wat de Engelen van ons nodig hebben, is de liefde en de dankbaarheid waarmee wij met het leven omgaan: dat is het 'geestelijk voedsel' van de Engelen. Van oudsher werd ons door ingewijden doorgegeven hoe de Engelenwereld er uit ziet. Er is sprake van negen Hiërarchieën, negen verschillende groepen Engelen, die allen hun eigen taak hebben in het kosmisch bestel. Wij hebben hier op aarde het meest te maken met de Engelen, de Aartsengelen en de Oerkrachten. Eens in de 350 jaar is één van de Aartsengelen heel in het bijzonder verantwoordelijk voor de aarde en alle wezens die haar bewonen. In onze tijd is dat de Aartsengel Michaël. Allerlei opvallende veranderingen in onze tijd zijn begrijpelijk vanuit de bijzondere inspiratie die vanuit Michaël naar ons toekomt. Wanneer wij ons bewust worden van die inspiratie kunnen wij zowel onszelf beter begrijpen als de tijd waarin wij leven. Bovendien wordt het ons dan mogelijk om ons bewust te worden van de heel eigen opdracht waarmee wij naar dit leven in deze tijd gekomen zijn: het staat immers in het teken van de inspiratie van Michaël.

**Hans Stolp (1942)** is pastor en auteur. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Behalve theologie bestudeerde hij later de psychologie van G.C.Jung en maakte hij een studie van het esoterische christendom. Hij schreef inmiddels zo'n dertig boeken, waaronder kinderboeken, dichtbundels en verhalende boeken. Ook begon hij een reeks boeken die gewijd zijn aan de esoterische, christelijke traditie. Deze boeken, 'Jezus van Nazareth' en 'Johannes de Ingewijde', kregen als ondertitel 'Esoterisch Bijbellezen' mee. Na zijn studie werd hij docent in het middelbaar onderwijs, waar hij geschiedenis, maatschappijleer en godsdienst doceerde. Daarnaast was hij schooldecaan. In 1978 werd hij ziekenhuispastor van het AZG in Groningen. Over zijn werk daar met zieke en stervende kinderen publiceerde hij de boeken 'Als de dood vroeg komt' en 'De gouden vogel'. Dit laatste boek, een kinderboek, werd in vele talen vertaald. In deze boeken vertelt hij over de eigen taal, de symbooltaal, waarin (zieke) kinderen spreken over de ingrijpende vragen van leven en dood. In 1987 werd hij benoemd tot radiopastor van de Ikon. In de jaren dat hij bij de Ikon werkte, publiceerde hij diverse boeken over het Nieuwe Tijdsdenken, zoals het boek 'Dichterbij dan ooit...', over verlichtende ervaringen', dat nog steeds verkrijgbaar is. Hij noemt het Nieuwe Tijdsdenken de derde weg in het geloof, naast die van de orthodoxie en die van de moderne theologie. Begin 1994 legde hij zijn werk als radiopastor neer. Sinds die tijd geeft hij cursussen en lezingen over thema's die samenhangen met het Nieuwe Tijdsdenken en de esoterische traditie van het christendom, o.a. voor de stichting De Heraut.

### **4. 26 januari Barbara Driessen ~ De geestelijke wereld van de indiaan**

In de geest van vrijwel ieder mens zit een verlangen naar het oorspronkelijke. Hoe meer wij onszelf bewust zijn van verlies op velerlei gebied, (relatie, natuur, moraal, etc.) hoe meer wij doordrongen worden van heimwee. Dit heimwee voelt als eenzaamheid. Afgesneden zijn van een creatieve of

spirituele voedingsbron. We gaan op zoek hoe we onszelf opnieuw kunnen verbinden. Met de ander, met de natuur en met onze eigen verantwoordelijkheid daarin. Zo komt Barbara terecht bij de indiaanse spiritualiteit. Deze gaat er van uit dat wij tijdelijke gasten op moeder aarde zijn en dat we geen heerser kunnen en mogen zijn over onze GROTE MOEDER. Dat wij de indiaan in ons eigen bewustzijn moeten zoeken en toelaten met respect en zonder imitatie van de bron. De religieuze indiaanse wetmatigheden zijn vastgelegd in het medicijnwiel. Hierin kunnen we alles vinden dat voedsel voor de geest kan zijn, op emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Barbara Driessen vertelt in deze lezing hoe we dit kunnen toepassen in ons dagelijks leven.

**Barbara Driessen** is (relatie)therapeute, schrijfster en begeleidster in groepsprocessen. Zij maakte een studie in de geest en beleefwereld van de indiaan. Daartoe verbleef ze bij diverse indiaanse families en bezocht heilige gebieden waar ceremonieën en rituelen werden uitgevoerd.

Op de avond is er gelegenheid om boeken van Barbara te kopen, waar zij een persoonlijke spreuk in zal schrijven. Een avond waarvan je ook de volgende dag nog weet hoe je als mens bedoeld bent.

**Info voor de lezingen van de zuster-stichtingen vindt u op de volgende adressen:**

**Stichting In-zicht te Heerenveen**

Info: Paul Caron, tel: 058-2153114

Email: post@in-zicht.nl

Website: www.in-zicht.nl

**Stichting Innerlijk Besef te Assen**

Info: Henk Koops, tel: 0592-656610

Email: info@innerlijk-besef.nl

Website: www.innerlijk-besef.nl

**Stichting De Cirkel te Steenwijk**

Info: Carla v.d. Veen, tel: 0521-361227

Kitty Hengst, tel: 0521-341920

**Stichting Love te Sauwerd (Gr.)**

Info: Paulien Seinen, tel: 0595-487024

Email: info@stichtinglove.nl

Website: www.stichtinglove.nl

**Stichting Seventh Sense te Sneek**

Info: Yteke Woodrow 0515-419963

Email: yteke.woodrow@home.nl

Website: www.sevethsense.info

**Stichting De Eenhoorn te Sneek**

Info: Herma Hooft, tel: 0515-433361

Email: info@eenhoorn-sneek.nl

Website: www.eenhoorn-sneek.nl